

De mens als sociaal wezen



Lees meer op pagina 4

Colofon

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - HOOFDREDACTEUR

Marc Boone
Mellestraat 294 - 8501 Heule
marcboonebp@gmail.com
0479 81 16 80

REDACTIERAAD

Bernard Decock, Dirk De Meester,
Yvan Herman (gastredacteur),
Filip Dheedene, Gaby Moreels,
Filiep Vande Wiele, Kurt Vangampelaere,
Lieven Vanhoutte

VORMGEVING

www.GrafiekGroep.be

ABONNEREN

Lid worden van een aangesloten vereniging/VC
of €20,00 voor 6 nummers overschrijven op
rekeningnummer 000-1653566-07 van Zoeklicht

KOPIJ

Reacties en andere bijdragen: op CD of als bijlage
in een e-mail, met zo weinig mogelijk opmaak (*.txt-
of *.doc-formaat volstaat), en indien gewenst een
opgemaakte uitgeprinte tekst opsturen naar de
hoofdredacteur. De teksten moeten wel de naam
en het adres van de inzender vermelden. Alle
artikels vallen onder de uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de auteur. Foto's en illustraties in
afzonderlijke bestanden meesturen.

LIMIETDATUM VOOR KOPIJ

is de redactievergadering in Mozaïek
Overleiestraat 15A Kortrijk telkens op zaterdag
om 10 uur
volgende vergaderingen op:
- 25 maart
- 27 mei



Inhoud

Redactioneel	3
De mens als sociaal wezen	4
VC uit de regio: HWV Kortrijk	8
VC uit de regio: Mozaïek	8
Wat had je gedacht?	10
VC uit de regio: Mozaïek	14
VC uit de regio: UPV	15
Zoeklicht sprak met Maxim Himpe	16
Boekbespreking: De wijde wereld trilogie	17
De weersvoorspellingen tot 2084	18
Onze waarden	20
Zoeklicht sprak met Hervé Depreeuw	22
Vormingplus	23

Vrijzinnige Centra uit de buurt

VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

VC Poincaré

Stormestraat 131/20
8790 Waregem
056 44 74 97
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
(permanentie op woensdag,
donderdag en vrijdag)
praatcafé: elke zondag
van 10u30 tot 13u30
en elke 1e en 2e vrijdag
vanaf 20u

De Geus

Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
www.vcdegeus.be
Zondag van 10u tot 13u
elke donderdag om 19u
PingPong

De Bezatse

Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
www.debezatse.be
info@debezatse.be

OVM-Avelgem

Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
info@ovm-avelgem.be
www.ovm-avelgem.be

Redactioneel



Marc Boone

Dag beste zoeklichtlezer.

Mag je een populist op zijn woord geloven, of krijg je daar kopbrekens van achteraf?

De inhoudelijk tussenkomsten van Nigel Farage in het Europese parlement kenden een hoogtepunt toen hij het imago van de voorzitter Eric van Rompuy vergeleek met een dweil. De pers besteedde er veel aandacht aan en hij werd afgeschilderd als een clown. Na een leugenachtige campagne (Het uitgewonnen geld van de brexit zou besteed worden aan gezondheidszorg) stemde een Britse meerderheid voor een uitstap uit de Europese gemeenschap. Waar bleef dat geld? Oeps, een leugentje om bestwil. Farrage kwam er weg mee en mag verder zetelen. Ook Donald Trump werd afgeschilderd als een clown, met karikatuur van zijn hoogblond kapsel. Zijn onzin en gespuug werd wereldwijd verspreid, het clowngehalte uitgesmeerd, tot men toch wel even schrok toen hij werd verkozen. Hij zou zich wel anders gedragen eens hij president werd. Niet dus.

Ondertussen wordt Wilders in Nederland voor zijn demagogie beloond met veel persaandacht. Als onze Noorderburen hem op zijn woord geloven hebben ze alle redenen om hem te verfoeien. Als ze er een fratsenmaker van maken maakt hij kans op verkiezing. Marine Le Pen in Frankrijk is deze fase al ontgroend. Zij wordt au-serieux genomen en stelt zich ook zo voor. Ondertussen wordt zij wel geholpen door verdeeldheid en corruptie bij de rivaliserende politieke fracties. Ik lees deze week in Knack dat Hitler toen hij rijkspresident werd in 1933 werd weggezet als clown. Zodra hij kanselier werd zou hij vanzelf tot rede komen. Niet dus.

Populistisch rechts is in opmars. Wie blind wil blijven kan, maar zelfs onze koning heeft het gezien en heeft er openbaar commentaar op.

Het humanisme als levensbeschouwelijke stroming heeft al menig maatschappelijk debat een definitieve wending gegeven. Denken wij maar aan onderwijs, abortus, scheiding kerk en staat, begeleiding van het levenseinde.... Het blijft echter opvallend stil over "het spook dat door de wereld waart". Het zou de officiële vrijzinnigheid sieren mocht zij een mening hierover verspreiden en haar leden oproepen om die verder uit te dragen.

Ondertussen doen wij verder ons best om jullie met controversie meningen en ideeën te bestoken in jullie lijfblad. Ook de verschillende activiteiten in de diverse vrijzinnige centra komen aan bod. Reacties en kritiek zijn welkom.

Veel leesplezier,

Marc Boone



DE MENSWETENSCHAP TERUG OP HAAR VOETEN GEZET, OF DE MENS ALS SOCIAAL WEZEN.

Generaties lang heeft het (neo)liberalisme geprobeerd de mensheid te doen geloven dat de mens in essentie een zelfzuchtige, concurrerende “homo economicus” is. Zo intens dat er velen het zijn gaan geloven, dus dat dat mensbeeld overheersend geworden is, en dat het geloof in dat mensbeeld een dogma werd: alsof dat mensbeeld nu eenmaal de bewezen werkelijkheid is... Maar de laatste decennia zijn meer en meer wetenschappers met ontdekkingen gekomen die tot tegenovergestelde conclusies leiden: mensen hebben een aangeboren neiging tot empathie, tot altruïsme en tot samenwerking. De wetenschap duwt het mensbeeld in de sociale richting. De verdienste van het nieuwe boek “De super samenwerker” door Johan Hoebeke en Dirk Van Duppen, uitgeverij EPO, 344 blz., € 20, is precies dat het in een samenhangend geheel een overzicht geeft van die nieuwe wetenschappelijke bevindingen van de laatste decennia. Het gaat om een gepensioneerde Belgische prof, Johan Hoebeke, doctor in de biochemie, gewezen onderzoeksleider van het Franse Centre National de Recherche Scientifique en een ook al bijna pensioengerechtigde Antwerpse dokter, Dirk Van Duppen (60) al bekend omwille van zijn opzoeken en publicaties over de veel te dure medicamenten. En het alternatief erop, het kiwi-model, het Nieuw-Zeelands model voor regulering van de prijzen van medicamenten.

Het “geloof” in dat liberaal mensbeeld – en we moeten hier wel van een “geloof” spreken - drukte zich uit in tal van zogenaamde zekere waarheden zoals daar zijn: “het ultieme streven en de zin van het bestaan van elk van de zeven miljard mensen, en van de miljarden soortgenoten die er vroeger waren is: zijn eigen situatie te verbeteren. Van zichzelf en van zijn afstammelingen.” “Heeft Darwin dat uitgangspunt niet bewezen in zijn boeken waarin sprake van “de strijd voor het overleven” en het “overleven van de sterkste” – of is het “de meest aangepaste”?-”

Of nog sterker: “de ene mens is een wolf voor de andere”. En om de belangrijkheid van dat standpunt te onderlijnen: “zo is nu eenmaal de menselijke natuur, elk voor zichzelf”. De moraal die op die basis uitgewerkt werd is dan ook logisch een individuele moraal, zowel de officiële katholieke moraal als een groot deel van de lekenmoraal. Dat liberaal mensbeeld sloot naadloos aan bij de ontwikkeling van de handel en de nieuwe industrie in de tijd van voor de Franse Revolutie, het kapitalisme genaamd. Daarom ook is het normaal dat de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens (1789) aan die individuele moraal beantwoordt. Alle democratische kranten en woordvoerders schreeuwden in die tijd moord en brand: door vrijheid van bezit in de basistekst te schrijven terwijl miljoenen Fransen niets bezaten installeert men een nieuwe ongelijkheid: de geldaristocratie neemt de plaats in van de landaristocratie. En daarom tenslotte is het ook normaal dat het pro-kapitalistisch rechts van gewoon rechts, over extreem rechts (het NVA en andere neoliberalen) tot fascistisch extreem-rechts de volle nadruk legt op de individuele verantwoordelijkheid van het individu, ieder individu moet de hem geboden kansen grijpen... zo het niet een mislukking wil zijn.

Wie daartegenover met een sociale visie afkwam werd de mond gesnoerd: dat is onwetenschappelijke propaganda, daar doen wij niet aan mee. Wij steunen ons op de wetenschap, nietwaar. Het neoliberalisme, dat is pas wetenschap. Niemand zag of onderkende dat precies dat elk-voor-zich-mensbeeld de echte ideologische onwetenschappelijke visie was. Een visie zonder de minste wetenschappelijke grond.

Voor na wereldoorlog 2 voelden velen wel aan dat dit individualistisch liberaal mensbeeld niet klopte, maar weinigen

hadden een overtuigende samenhangende en wetenschappelijk gefundeerde weerlegging in hun hoofd of in hun pen.

Een sleutelmoment daarbij was dat de Algemene Verklaring van 1789 in 1948 werd aangevuld en gecorrigeerd tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en op die manier werd een sociale visie centraal gesteld, en dus ook de sociale rechten. Met dank aan mensen als Jean Moulin en Stéphane Hessel.

Op die manier werden de zaken op hun kop, of beter: op hun voeten gezet. Wat nu nog ontbrak was een wetenschappelijke grond voor dat nieuw sociaal mensbeeld. En die is er nu, dank zij de nieuwe en moderne wetenschappelijke bevindingen: de neurowetenschappen, de nieuwe beeldvormingstechnieken (hersenscans), de MRI (die de activiteit van de hersenen zichtbaar maakt), de antropologie en de biologie, (in het bijzonder de onderzoekers van de laatste 10 jaar, zoals Frans de Waal, een bekend Nederlands bioloog), de hormonenstudie, de kinderpsychologie, de nieuwe etnologie, de culturele antropologie, de paleontologie, de sociologie en zo meer en zo meer. En de treinen die de laatste tien jaar op dat spoor werden gezet zijn nog maar net gestart...

Het werd dus tijd de wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren eens goed te gaan bijeenzetten... Dat is met dit boek dan ook gebeurd.

Terug naar de oorspronkelijke darwin.

In dat kader zijn de twee schrijvers ook Darwin gaan herlezen.

Blijkt dat het neoliberalisme een complete vervalsing gepropageerd heeft van de wetenschappelijke bevindingen van Darwin zelf. En dat laatste wordt van pagina 277 tot 315 zeer duidelijk uiteengezet. Op een half paginaatje zal ik proberen de hoofdlijnen van hun betoog zo eenvoudig mogelijk te resumeren.

“Strijd voor het overleven” en “het overleven van de meest geschikte/of de meest aangepaste”, termen die meestal aan Darwin toegeschreven worden, zijn helemaal geen bedenkzels van Darwin. Nee, in de eerste vijf uitgaven van zijn “Het ontstaan van de soorten” in 1859 komen die termen zelfs niet eens voor. Blijkt dat tijdgenoot Herbert Spencer die termen had bedacht. Volgens Spencer bepaalt “de strijd om het bestaan” via “het recht van de sterkste” de menselijke natuur. Hij rangschikte de mensheid vol-



gens superieure en inferieure volkeren en rassen. Armen, werklozen en zwakkeren zijn vooral door hun genen voorbestemd om arm, werkloos en zwak te zijn, daarom is elke hulp ook nutteloos. De toenmalige liberale persorganen hadden de ideeën van Spencer opgepikt en populair gemaakt. Darwin zelf, die een wetenschappelijke geest had, en zeer strikt wetenschappelijk te werk ging nam duidelijk afstand van Spencer: “zijn fundamentele generalisaties zijn niet erg waardevol en van dien aard dat ze, denk ik, zuiver wetenschappelijk gezien geen enkele zin hebben”. Darwin verweet Spencer omgekeerd te werk te gaan: niet feiten verzamelen, en daaruit conclusies trekken, maar integendeel vertrekken vanuit a priori's, en daaruit zijn conclusies formuleren... , ook al kloppen die niet met de werkelijkheid (pag. 282)... Darwin was fundamenteel een wetenschapper, een humanist, en een mens met veel empathie.

Spencer verdedigde vlakaf dat het overbodig en zelfs schadelijk was om geld te besteden aan de basisbehoeften van het armste deel van de bevolking, in 1884 vatte hij zijn opvatting over de staat samen: de staat moet de natie beschermen tegen buitenlandse agressie (= veroveringsoorlogen voeren), en moet in het binnenland erop waken dat de handel en de vrije markt zich kunnen ontwikkelen. Dat is meer dan genoeg. De minimale staat dus...

Met de opkomst van het kolonialisme worden de ideeën van Spencer ook opgepikt door Franse, Engelse en Duitse aanhangers van het “wetenschappelijk racisme”, en tot wat dat in de twintigste eeuw in Duitsland geleid heeft is ondertussen gekend. Van 1904 tot 1908 voerde het Duitse leger de eerste genocide van de twintigste eeuw door in het

huidige Namibië tegen de Herero's en de Namaqua's. Vanaf 1939 begon het systematisch uitroeien van gehandicapten van het "eigen volk", meer dan 70.000 werden er neergeschoten of vergast. Het duurde tot augustus 1941, en kort erna werd de beschikbare apparatuur ingezet voor het uitschakelen van een nieuwe reeks "minderwaardigen", de joden en de Roma-zigeuners.

Tientallen jaren lang leefden die ideeën van Herbert Spencer nog voort in universiteitsbibliotheken, maar ze bleven in de schaduw van wat Darwin en anderen gedaan en geschreven hadden. Tot honderd jaar later ene Thatcher en ene Reagan aan het roer geraken. En zij herontdekken Spencer. De boeken van Spencer werden opnieuw uitgegeven, en in de USA worden dat de bijbels van de Tea-party. De ideeën van Spencer werden sociaal-Darwinisme genoemd, ofschoon Spencer met Darwin niets te maken had, en er geen cent sociaal is aan de theorieën van Spencer.

En om terug te koppelen naar de Trump-actualiteit: in het boek op pagina 294 behandelen de schrijvers hoe de ideeën van Spencer verder leven tot op vandaag in bepaalde academische middens van de Verenigde Staten. De politoloog Charles Murray van het American Enterprise Institute (A.E.I.) bijvoorbeeld, die denkt dat de gemiddelde intelligentie van de USA zienderogen achteruit gaat door de grote geboortecijfers bij zwarten en andere Afrikanen, en door de immigratie vanuit Latijns-Amerika (Mexico). Toen dit boek geschreven werd was er van president Trump nog geen sprake, maar uit alles blijkt dat hij behoort tot dat

soort rechtse blanken die heilig geloven in de racistische fabeltjes van Spencer en de AEI. Ook logisch dat het A.E.T. aan het beleid het advies geeft om alle hulp aan arme gezinnen te stoppen, en wie zal dat vandaag uitvoeren????

Een nieuwe wetenschap kondigt een nieuwe periode in de geschiedenis aan.

Hoe kronkelig de weg ook is, socialisering is de toekomst. Dit boek heeft dezelfde betekenis als de werken van de wetenschappelijke verlichters in de 18de eeuw (Diderot, Holban...) hadden voor de Franse revolutionairen. Door hun boeken en artikels stelden de verlichters de Mens en de menselijke Rede centraal. En niet langer een God. Zo schiepen ze een totaal ander beeld over de maatschappij en de rol van de mens erin. Dat nieuw mensbeeld was noodzakelijk om

de Bastille te gaan bestormen en om de door God aangeduide koning gevangen te gaan nemen. Het huidig boek stelt dat dat beeld wetenschappelijk nu nog veel scherper voor de toekomstige strijd voor die andere nieuwe, sociale wereld.

Wat is de kern van hun bevindingen?

De mens is in wezen sociaal.

Sedert eind 2015 begint de betekenis van dat werk door te dringen, en begint de aandacht voor de bevindingen van Hoebeke en Van Duppen te groeien. In december 2015 was er eerste kennisgeving in De Morgen, toen was er nog niet één pagina gedrukt. Vandaag hebben alle commentatoren het ontdekt, te vinden op Google.

Wie ervan wil proeven kan op de promotiebladzijden van EPO op de PC ook al de opinie lezen van een tiental belangrijke



vrijzinnigen, die elk op zijn eigen manier de nadruk leggen op het aspect dat hen het meest trof.

- dat Darwin het slachtoffer geworden is van een liberale vervalsing (Yasmine Kerbache),
- dat de neurowetenschap en de sociale wetenschap de visie van het boek volledig ondersteunen (Pinxten),
- dat het feit dat de mens alles heeft voor een solidair leven en voor samenwerking een gevolg is van de evolutie (Cassiman),
- dat solidariteit niet enkel des mensens is, men vindt het in geheel de natuur (Jan Vrancken), zie ook de dierenproeven van de Waal. Dat de mens is geen “aparte” schepping is, maar een specifieke uitgroei van het leven...
- dat de mens in essentie egoïstisch zou zijn was een machtige leugen (Jan Blommaert)

Empathie, altruïsme, solidariteit, dat kan opbloeien, maar dat kan ook verdorren. Niet in alle omstandigheden bloeit het open, en hiermee zitten we op de laatste pagina van het boek.

“Mensen hebben een biologische aanleg voor samenwerking en sociaal gedrag, en met die aanleg groeien ze op. **In een sociaal gezonde omgeving** stimuleren zowel de biologische aanleg als de opvoeding altruïstische impulsen en ze temperen egoïstische impulsen om beter te kunnen samenleven in onderlinge afhankelijkheid met anderen...” (Pag. 197). Een sociaal gezonde omgeving, dat is de kern: maatschappelijke omstandigheden die het beste uit de menselijke natuur naar boven halen. En anderzijds: opgejaagd, angstig en onzeker gemaakt door bijvoorbeeld het wij-tegen-zij denken, worden bij mensen die voorwaarden voor empathie ondermijnd. Mensen worden dan nummers, de andere wordt ontmenselijkt. Onderzoek laat zien dat in die omstandigheden sommige mensen hun empathieknop uitschakelen, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat de Portugese Nobelprijswinnaar José Saramago het als volgt formuleerde:

- of het basisgegeven (de mens is sociaal) gerealiseerd wordt of niet hangt volledig af van de leef- en werkvoorwaarden ... als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken.” (pag. 326).





Overleiestraat 15a - 8500 Kortrijk
www.vcmozaïek.be

Superior Jazz Club

Iedere laatste zondag van de maand loopt onze grote zaal vol met jazzliefhebbers voor een nieuw concert van de Superior Dance Band.

Wil je er bij zijn? Noteer alvast:

- Zondag 26 maart
- Vrijdag 28 april: uitzonderlijk op vrijdagavond, want het concert maakt deel uit van 'Lokale Helden' (muziekfestival rond Buda en op Overleie dat een staalkaart van Kortrijks muzikaal brengt, van rock tot jazz, elektronisch tot klassiek, solo of in groep)
- Zondagen 28 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december

Tijdstip: de concerten beginnen steeds om 19u
deuren: vanaf 18u30

Organisatie: VC Mozaïek i.s.m. Superior Jazz Club



Dinsdag 7 maart 2017

Wetenschapscafé Kortrijk

Hatsjie! Iedereen allergisch?

Het aantal allergieën lijkt almaar toe te nemen. Iedereen lijkt wel voor iets allergisch. Maar klopt dat ook, en hoe komt dat dan? Tijd voor wetenschapscafé Kortrijk om een frisse duik in een boeiend thema te nemen!

Wat is allergie? En een kruisallergie?

Kan ik het voorkomen?

Geraak ik ooit nog verlost van hooikoorts?

Kan allergie uitgroeien tot astma?

Hoe komt het dat steeds meer kinderen een voedselallergie hebben?

Klopt het dat we te hygiënisch leven?

Op dinsdag 7 maart zoeken we samen met **prof. Philippe Gevaert** (Universiteit Gent) het antwoord op deze en andere vragen!

Tijdstip: 19:45 uur

Locatie: Mozaïekcafé

Meer informatie: www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk.

Wil je als eerste op de hoogte zijn over de concrete inhoud en de gasten die wij ontvangen?

Teken in op de nieuwsbrief: www.wetenschapscafe Kortrijk.be

Het Wetenschapscafé Kortrijk is gratis. Inschrijven is niet nodig.



Het wetenschapscafé is een initiatief van de cel wetenschapscommunicatie van de Associatie Universiteit Gent, en wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid. VC Mozaïek vzw en Vormingplus M&Z West-Vlaanderen zijn medeorganisator voor de Kortrijkse wetenschapscafés.



Het Humanistisch Verbond Kortrijk gaat op stap

We gaan weer eens op stap met het HV Kortrijk. Dit jaar plannen we een bezoek aan Brussel. Het is een hele tijd geleden dat we nog 'onze capitale' bezochten. Een precieze datum en programma zijn we nog aan het uitwerken. Waarschijnlijk maken we een rondgang in het Justitiepaleis. Dit justitiepaleis is een legendarisch gebouw. Een bezoek daar houdt meestal minder goede dingen in. Maar niet deze keer.

Dit gebouw werd ontworpen door de architect Joseph Poelaert onder de koningen Leopold I en II. Het werd indertijd beschouwd als het grootste gebouw ter wereld. De monumentale koepel is liefst 104 m hoog.

Naast dit 'bedrijfsbezoek' maken we nog een wandeling in de buurt van het Justitiepaleis.

We werken dit verder uit en geven u nadere informatie in een volgend nummer.



Stormestraat 131/18 - 8790 Waregem
www.vcpoincare.be

Programma 2017

Crea met Corry

Volwassenen

Telkens op zondag van 11u tot 13u30
Deelname: 5 € (koffie & thee inbegrepen)
VC Poincaré, Stormestraat 131/18, 8790 Waregem

- o 19 maart: "Lente- kriebels op papier"
- o 30 april: "Boetseren met klei"
- o 18 juni: "Schilderen op Canvas"

Inschrijven week voor activiteit via
vcpoincare@telenet.be

Met ondersteuning van V.C.Poincaré

poinc'ART August Vermeylenfonds

En de 7e dag is er het woord

In februari kozen we resoluut voor 'de jeugd' in onze 'en de 7e dag is er het woord'. Niels Verhoye kwam ons vertellen hoe hij aangetrokken werd door poëzie. Met de performance van de leerlingen van de afdeling Kunst van het Atheneum Pottelberg werd een heel mooie voorstelling gebracht, onder leiding van Frederic Dehaut. Niet alleen werd het Woord gehanteerd, maar de inbreng door de leerlingen van Steven Gryspeerdt droeg bij tot de complete sfeer.

Zondag 09 april 2017

Op zondag 9 april ontvangen we Pol Coussement. Pol Coussement is de bezieler van Passerelle, een platform voor jonge dans. Passerelle is een cultuur educatieve organisatie die kinderen en jongeren begeleidt en stimuleert om zichzelf via dans, beweging, expressie en performance zowel artistiek als persoonlijk te ontplooiën. Voor een aantal initiatieven is danservaring aangewezen, voor anderen hoeft het absoluut niet. Passerelle biedt danseducatie aan in de vrije tijd en ook op school.

Tijdstip: 11.00 u

Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk (HV Kortrijk),
hv.kortrijk@skynet.be
Gratis ingang

Zondag 11 juni 2017

Op zondag 11 juni komt Jurgen Creyf het verhaal brengen over Marcel Kint. In 'Pépé is wereldkampioen' is Marcel Kint, de wereldkampioen uit Zwevegem, de centrale figuur. Hij brengt 'Kintie' z'n verhaal vanuit het standpunt van z'n kleinzoon Marniek. Het was trouwens Marniek, die nu al als 3e generatie in Kortrijk de fietsen van M. Kint maakt, die mij vroeg een tekst over zijn grootvader te schrijven. Dit wordt een mooie tribute aan onze Overleienaar.

Tijdstip: 11.00 u

Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk (HV Kortrijk),
hv.kortrijk@skynet.be
Gratis ingang



Noteer nu ook al de "en de 7e dag is er het woord" van **08 oktober 2017**. Dan komt **Joeri Stekelorum**, voorzitter van vereniging voor familiekunde van West-Vlaanderen, spreken over een van zijn passies: 'Genealogie' of familiekunde. Hij helpt ons op weg om op onderzoek te gaan naar onze roots.

Wat had je gedacht?

Veiligheid



Wij zijn allen gesteld op een warm veilig nest, of we dat nu als kleine uk gekend hebben of niet. Pubers zetten zich dan weer af tegen het kinderlijke nest maar zoeken met de heftigheid die hen kenmerkt naar een substituut bij gelijk geklede en gekapte vrienden en bij iemand die ik maar ouderwets een lief zal noemen. Dat blijkt dan vaak illusoir en vluchtig te zijn, maar dat weten ze nog niet. Psychologen, of ze nu zelfverklaard aan die term beantwoorden of met een diploma zijn bekroond, beweren dat het in de menselijke aard ligt. Hoe dat bij andere dieren zit weet ik niet, maar wij mensen zoeken naar een plaats waar de buitenwereld, die we als boos ervaren, geen vat op heeft en waar we ons beschermd wanen en ongeremd onszelf kunnen zijn.

Toch weten we, of zou het leven ons moeten hebben geleerd, dat ook in die zelfgekozen cocon absolute veiligheid niet bestaat. Om het in het idioom van de moderne westerling uit te drukken, *shit happens*. Je botst wel eens in het verkeer, zelfs als iedereen om de drie jaar zou getest worden, zal dat verder gebeuren. Mensen raken wel eens een lidmaat kwijt op de werkvloer, ook als er perfecte arbeidsreglementen bestaan en machines van alle veiligheden zijn voorzien. Sportende dertigers sterven wel eens plots aan een hartfalen. Sobere mensen krijgen wel eens diabetes. Huizen branden wel eens af ondanks de beste zorgen van de goede huisvader. Oorlogen breken uit en verwoesten letterlijk en figuurlijk mensen met have en goed, internationale verdragen ten spijt.

Alle voorzorgsmaatregelen blijken onvolmaakt te zijn, ook als het om verzekeringen gaat. Ze kunnen hoogstens de risico's beperken en de waarschijnlijkheid van onheil verminderen. Verzekeringen kunnen enkel de geleden schade

met geld compenseren, een schrale troost wanneer het om menselijk ongeluk gaat. Ze kunnen een verloren been niet aan het dansen brengen en een overleden geliefde niet tot leven wekken.

Het komt me voor dat mensen in het Westen tot voor enkele decennia die barre realiteit inzagen en er probeerden mee te leven. Voorzichtigheid was steeds geboden, maar tegen het noodlot was je niet opgewassen. Hoogstens kon je rekenen op menselijke solidariteit en medeleven. Zij, die mijn dagen deelt, groeide op in een landelijke omgeving, waar naar verluidt in het graan zogenaamde *korenpieten* schuilden die het op de eer van vrouwen en kinderen gemunt hadden. De voorzichtigheid gebod om smalle veldweggetjes te vermijden zodra de tarwe hoog stond, maar niets kon beletten dat kinderen naar school of naar de winkel in een belendend gehucht fietsten, korenpiet of niet. Er was ook een man in de buurt die erom bekend stond dat hij alles wat een rok droeg met beloften van limonade of volwassener snoepjes zijn huis in trachtte te lokken, de vuistregel was aan de andere kant van de weg lopen en niet antwoorden op de lokroep van deze blauwbaard. Maar er werden geen politiemannen opgesteld en zeer zeker geen paracommando's. Het leven hield nu eenmaal gevaren in. Miljarden mensen buiten het Westen leggen zich daar nog steeds bij neer, het besef dat er gevaren bestaan hoort bij de opvoeding. Je kunt alleen maar trachten ze te vermijden. Soms kan je met opzet een gevaar opzoeken, dat doen brandweermannen, politieagenten en dat deed bijvoorbeeld de vijfenzeventigjarige François Mitterrand toen hij het in een oorlog verwikkelde Sarajevo bezocht. Maar je blijft je ervan bewust dat het gevaarlijk is, je berekent het risico en aanvaardt het.

De hedendaagse westerling ziet de dingen blijkbaar anders. Hoewel hij zou moeten weten dat het leven vanaf zijn geboorte gevaren inhoudt, doet hij alsof dat allemaal niet bestaat en alsof technologie en verzekeringen alle risico's uitwissen. Hij springt louter voor zijn plezier van kliffen, gaat op trektocht in door virussen overwoekerde jungles, beklimt vulkanen en gaat diepzeeduiken tussen haaien, allemaal dus alleen voor het loutere plezier en niet gehinderd door enige opleiding of ervaring terzake. En als er toch gebeurt wat te verwachten was, stelt hij anderen verantwoordelijk en doet een beroep op verzekeringen, die helaas de aangerichte schade slechts zeer onvolkomen kunnen vergoeden, zoals we helaas daarnet al moesten vaststellen.

Maar een nog veel handiger middel tegen rampspoed is de schuld geven aan de overheid en alles van die overheid verwachten om die te voorkomen. Inbraken, verkeersagressie, voetbalherrie, onweer bij festivals, gladde wegen, tegen alles moet de overheid gewapend zijn. Dat geldt zeker voor aanslagen en terroristisch geweld en populistische politici -thans is populisme een eigenschap en geen kwaal in die kringen- spelen daar graag op in. In de plaats van uit voorzichtigheid controles uit te voeren bij de ingang van manifestaties allerhande, verder aan ernstig preventief onderzoek te

doen en voor het overige hun hart vast te houden, moeten er gewapende militairen op straat geposteed worden. Wat ze daar precies doen is onduidelijk en ze zijn bovendien ook niet opgeleid voor dat werk. Ook grote betonblokken zijn erg in trek, natuurlijk nadat een nieuwe terroristenruc is uitgeprobeerd. Huiszoekingen bij nacht en ontij zijn ook niet mis en links en rechts hoor je ook dat een beetje folteren van verdachten nuttig kan zijn. Onze rechten en vrijheden worden zonder bezwaar opzij geschoven. Telefoons en internetverkeer wordt, weliswaar formeel onder gerechtelijk toezicht, gemeengoed.

Allemaal in naam van de veiligheid, *la grande illusion*. En allemaal onder instemmend geknik van grote hopen mensen, voor wie het gevoel van veiligheid versterkt wordt door vertoon van flinkheid, zonder dat er enig bewijs is dat heel die militarisering, bewapening en onderdrukken van persoonlijke vrijheid enige echte veiligheid brengt en enig nut heeft. Ook al wordt geregeld gemeld dat er weer eens huizen zijn doorzocht en mensen aangehouden, zonder resultaat, maar ja, dat gevoel moet gevoed worden, nietwaar.

De wereld wil bedrogen worden, dus laten we hem bedriegen, de uitspraak is al minstens twee millennia oud.





ORGANISATIE

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

Activiteitenkalender



ORGANISATIE	TIJDSTIP	ACTIVITEIT	PLAATS
MAART			
HV KORTRIJK	DONDERDAG 02/03 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ANTIPODE	VRIJDAG 08/03	Reiscafé: dubbelvoorstelling: China-Tibet door Bart Vanruymbeke en Iran door Dominiek Druart	Mozaïek
POINCARÉ	VRIJDAG 08/03	Tentoonstelling Suzanne Laura en Josee Vandebroecke	Poincaré
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 05/03 OM 10.45 U	Opening tentoonstelling Luc Vandorpe: tekeningen	De Geus
MOZAÏEK; HOWEST, VORMING+	DINSDAG 07/03 OM 19.45 U	Wetenschapscafé: 'Allergie (Iedereen Allergisch?)	Mozaïek
MOZAÏEK – HUJO – HVDM	WOENSDAG 08/03 OM 14.00 U	'Digimores' debatwedstrijd voor vrij-zinnige jongeren	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	WOENSDAG 08/03 OM 18.00 U	Bijeenkomst lotgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	HvDM Kortrijk
POINCARÉ	DONDERDAG 09/03 OM 20.00 U	Filosofiecyclus: Maarten Boudry 'Illusies voor gevorderden'	CC De Schakel
DE GEUS	WE 10-12/03	3-daagse kippenbillenkaarting tvv Jeugdharmonie De Vooruit	De Geus
HVV LANDELIJK	ZATERDAG 11/03	Algemene ledenvergadering HVV landelijk	Mozaïek
POINCARÉ	ZONDAG 12/03 14-17 U	Repaircafé: Gooi niet weg wat kan hersteld worden.	Poincaré
UPV KORTRIJK	DINSDAG 14/03 OM 14.30 U	Dinsdaglezingen: "Waarom kritisch denken?" door Dr. Stefaan Blanche	Mozaïek
VORMINGPLUS +MOZAÏEK+BIB	DONDERDAG 16/03 OM 19.30 U	Vrijspraak (3/3): Amor Mundi met Dirk Van Duppen: "De Supersamenwerker".	Vormingplus
POINCARÉ	VRIJDAG 17/03 OM 19.30 U	Wijnproeven met Michel Vereecke van Provino	Poincaré
POINCARÉ	ZONDAG 19/03 11-13 U	Crea met Corry: Lentekriebels op papier	Poincaré
MOZAÏEK; MUZIEKCENTRUM TRACK	DINSDAG 21/03 OM 20.15 U	ComedyTrack on Tour: Jens Dendoncker & Nigel Williams. Tickets via "uit in Kortrijk", Schouwburgplein 14.	Mozaïek
AVK KORTRIJK	DONDERDAG 23/03 OM 19.00 U	Voordracht: 'Het Rusland van Poetin' door Freddy Depauw	Mozaïek
POINCARÉ	VRIJDAG 24/03 OM 19.30 U	"Hoeveel katten kan de wereld aan?" met moraalfilosoof Rutger Lazou	Poincaré
ORGANISATIECOMITÉ	ZATERDAG 25/03 OM 10.00 U	Lentefeest 6-jarigen	Stadsschouwburg
MOZAÏEK	ZONDAG 26/03 OM 19.00 U	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
APRIL			
KUNSTKRING DE GEUS	DZONDAG 02/04 OM 10.45 U	Opening tentoonstelling Charlotte Gardeyn: tekeningen en schilderijen	De Geus
HVDM KORTRIJK	WOENSDAG 05/04 OM 18.00 U	Bijeenkomst lotgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	HvDM Kortrijk
HV KORTRIJK	DONDERDAG 06/04 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ANTIPODE	VRIJDAG 07/04	Reiscafé: Costa Rica met Johan Staelens	Mozaïek
HV KORTRIJK	ZONDAG 09/04 OM 11.00 U	"En de 7e dag is er het Woord" met Pol Coussement en Passerelle	Mozaïek
UPV KORTRIJK	DINSDAG 11/04 OM 14.30 U	Dinsdaglezingen: 'Toekomst van de ouderenzorg' door Prof. Dr. Dominique Verté, VUB	Mozaïek
MOZAÏEK; MUZIEKCENTRUM TRACK	DINSDAG 18/04 OM 20.15 U	ComedyTrack on Tour: Bert Gabriëls & Piv Huvluw. Tickets via "uit in Kortrijk", Schouwburgplein 14.	Mozaïek
OMV AVELGEM	WE 23-24/04	Zedenleerweekend voor leerlingen basisschool 'De toekomst'	Jeugdherberg



MOZAÏEK, TRACK, DE KREUN, FESTIVAL VAN VLAANDEREN	POINCARÉ	VRIJDAG 28/04 ZONDAG 30/04 11-13 U	"Lokale Helden": Muziekfestival op Overleie. Jazz-avond met de Superior Dance Band Crea met Corry: Boetseren met klei.	Mozaïek Poincaré
HVDM KORTRIJK	OVM AVELGEM	WOENSDAG 03/05 OM 18.00 U	Bijeenkomst totgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	HvdM Kortrijk Basisschool De Toekomst Avelgem
KUNSTKRING DE GEUS	UPV KORTRIJK	ZATERDAG 06/05 ZONDAG 07/05 OM 10.45 U	"Eddy Vandewalle overhandigt Tijdscapsules 1990 -2005" Opening tentoonstelling leerlingen van de tekenschool AHA 'Academie Harelbeke Anders', vroeger SABV.	De Geus
HV KORTRIJK	HV KORTRIJK	DINSDAG 09/05 OM 14.30 U	Dinsdaglezingen: 'Het allesmogelijke: verzoening tussen religie en wetenschap' door Johnny De Graeve	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	DE GEUS	DONDERDAG 11/05 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ORGANISATIECOMITÉ	MOZAÏEK	WOENSDAG 17/05 OM 12 U	Inloop- en infomoment rond omgaan met verlies: 'De sokken van de Olifant'.	HuisvandeMens Kortrijk
HV KORTRIJK	CVO DRIE HOFSTEDEN	VIERING 25 JAAR VC DE GEUS	Viering 25 jaar vc De Geus	De Geus
OVM AVELGEM	HV KORTRIJK	FEEST VRIJZINNIGE JEUGD	Feest vrijzinnige jeugd	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	DE GEUS	JAZZ-AVOND MET DE SUPERIOR DANCE BAND	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
MOZAÏEK + HVDM	AVK KORTRIJK	ZAHIR: EEN FILOSOFISCHE BABBEL OVER DE DINGEN DES LEVENS.	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	TENTOONSTELLING EINDEJAARSSTUDENTEN FOTOGRAFIE CVO DRIE HOFSTEDEN	Tentoonstelling Eindejaarsstudenten fotografie CVO Drie Hofsteden	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	MOZAÏEK	LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD AVELGEM	Lentefeest en Feest vrijzinnige jeugd Avelgem	Mozaïek
DE GEUS	MOZAÏEK	"EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD" JURGEN GREYF EN HET VERHAAL ROND WIELRENNER MARCEL KINT	"En de 7e dag is er het Woord" Jurgen Greyf en het verhaal rond wielrenner Marcel Kint	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	BIJEEENKOMST TOTGENOTENGROEP 'JONGEREN EN VERLIES'. INLICHTINGEN: KATRIEN.CALLENS@DEMENS.NU	Bijeenkomst totgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	VINKENZETTING	Vinken-zetting	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	ZORG ROND LEVENSEINDE: VOORDRACHTEN EN INFOBEURS	Zorg rond levenseinde: voordrachten en infobeurs	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	TENTOONSTELLING	Tentoonstelling	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	JAZZ-AVOND MET DE SUPERIOR DANCE BAND	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
MOZAÏEK, TRACK, DE KREUN, FESTIVAL VAN VLAANDEREN	POINCARÉ	VRIJDAG 28/04 ZONDAG 30/04 11-13 U	"Lokale Helden": Muziekfestival op Overleie. Jazz-avond met de Superior Dance Band Crea met Corry: Boetseren met klei.	Mozaïek Poincaré
HVDM KORTRIJK	OVM AVELGEM	WOENSDAG 03/05 OM 18.00 U	Bijeenkomst totgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	HvdM Kortrijk Basisschool De Toekomst Avelgem
KUNSTKRING DE GEUS	UPV KORTRIJK	ZATERDAG 06/05 ZONDAG 07/05 OM 10.45 U	"Eddy Vandewalle overhandigt Tijdscapsules 1990 -2005" Opening tentoonstelling leerlingen van de tekenschool AHA 'Academie Harelbeke Anders', vroeger SABV.	De Geus
HV KORTRIJK	HV KORTRIJK	DINSDAG 09/05 OM 14.30 U	Dinsdaglezingen: 'Het allesmogelijke: verzoening tussen religie en wetenschap' door Johnny De Graeve	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	DE GEUS	DONDERDAG 11/05 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ORGANISATIECOMITÉ	MOZAÏEK	WOENSDAG 17/05 OM 12 U	Inloop- en infomoment rond omgaan met verlies: 'De sokken van de Olifant'.	HuisvandeMens Kortrijk
HV KORTRIJK	CVO DRIE HOFSTEDEN	VIERING 25 JAAR VC DE GEUS	Viering 25 jaar vc De Geus	De Geus
OVM AVELGEM	HV KORTRIJK	FEEST VRIJZINNIGE JEUGD	Feest vrijzinnige jeugd	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	DE GEUS	JAZZ-AVOND MET DE SUPERIOR DANCE BAND	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
MOZAÏEK + HVDM	AVK KORTRIJK	ZAHIR: EEN FILOSOFISCHE BABBEL OVER DE DINGEN DES LEVENS.	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	TENTOONSTELLING EINDEJAARSSTUDENTEN FOTOGRAFIE CVO DRIE HOFSTEDEN	Tentoonstelling Eindejaarsstudenten fotografie CVO Drie Hofsteden	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	MOZAÏEK	LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD AVELGEM	Lentefeest en Feest vrijzinnige jeugd Avelgem	Mozaïek
DE GEUS	MOZAÏEK	"EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD" JURGEN GREYF EN HET VERHAAL ROND WIELRENNER MARCEL KINT	"En de 7e dag is er het Woord" Jurgen Greyf en het verhaal rond wielrenner Marcel Kint	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	BIJEEENKOMST TOTGENOTENGROEP 'JONGEREN EN VERLIES'. INLICHTINGEN: KATRIEN.CALLENS@DEMENS.NU	Bijeenkomst totgenotengroep 'jongeren en verlies'. Inlichtingen: katrien.callens@demens.nu	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	VINKENZETTING	Vinken-zetting	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	ZORG ROND LEVENSEINDE: VOORDRACHTEN EN INFOBEURS	Zorg rond levenseinde: voordrachten en infobeurs	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	TENTOONSTELLING	Tentoonstelling	Mozaïek
MOZAÏEK	MOZAÏEK	JAZZ-AVOND MET DE SUPERIOR DANCE BAND	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek



De Geus
Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
056 72 81 72
www.vcdegeus.be
Zondag van 10.00u tot 13.00u
elke donderdag om 19.00u PingPong

VC Mozaïek
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

De Bezatse
Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
info@debezatse.be
www.debezatse.be

VC Poincaré
Stormestraat 131/20
8790 Waregem
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
Zondag van 10.30u tot 13.30u Praatcafé
1ste en 3de vrijdag van de maand
jongerenpraatcafé

OVM-Avelgem
Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
056/64.64.39
ovm.avelgem@scarlet.be
www.ovm-avelgem.be



ComedyTrack on Tour

Stand up comedy in Mozaïek

De ComedyTrack on tour strijkt nog twee maal neer in Mozaïek. Telkens brengen 2 topcomedians een voorsmaakje van hun nieuwe avondvullende programma: lachen geblazen in het café of in de grote zaal.

Dinsdag 21 maart 2017 om 20u15
Jens Dendoncker & Nigel Williams



Jens Dendoncker

Slechts drie maand na zijn debuut als stand-upper werd Jens Dendoncker uitgeroepen tot winnaar van de Radio 2 Humorklas, een wedstrijd waarvan de play-offs en finale live werden uitgezonden in het bejubelde radioprogramma "En Nu Serieus". Sindsdien gaat het Jens erg voor de wind; met meer dan 150 optredens in zijn eerste jaar is hij veruit een van de meest productieve en meest gevraagde comedians van zijn generatie.

Naast stand-up optredens doorheen Vlaanderen en Nederland, was Jens ook vaak te horen op Radio 2, brainstormde hij mee voor verschillende shows van gevestigde waarden in het comedylandschap, werkte hij achter de schermen mee aan televisieprogramma's én is hij een vaste act geworden op de door Wouter Deprez gecureerde 'Avonden van de Luistervink'



Nigel Williams

Nigel Williams groeide op in een van de beruchte council estates rond Bristol, een havenstad in het westen van Engeland. Op zijn vijftiende gaat hij als arbeider bij British Aerospace werken, de fabriek die de Concorde bouwt. Op zijn eenentwintigste neemt hij ontslag, steekt de Noordzee over, hij settelt in Mechelen en later in Antwerpen. In 2000 wint hij Humo's Comedy Cup en begint hij voltijds aan comedy te doen. Nigel is een graag geziene gast op radio en tv: Fans of Flanders (OP 12, Canvas), Comedy Casino (Canvas), Comedy Casino Cup (Canvas), Het Besluit (Canvas en Radio 1), Volt (TV Een), De Rechters (Canvas), Bromberen (Radio 1), Leef Lang (Radio 1) en De Raadkamer (Radio 2).

Dinsdag 18 april 2017 om 20u15
Bert Gabriëls & Piv Huvluv



Bert Gabriëls

Komiek-jurist Bert Gabriëls is vooral bekend dankzij zijn geslaagde optredens in De Bovenste Plank, In de ban van Urbanus, Comedy Casino en SPAM. Samen met Henk Rijckaert verraste hij de Vlaamse kijkers als maker en presentator van Zonde van de Zendtijd, de absolute Canvas-kijkcijferhit van de afgelopen jaren. U vraagt zich af wanneer Bert ooit nog slaapt? Wij ook...

Citaten:

'Gabriëls is een van de meest veelzijdige Vlaamse komieken.'
- (De Morgen)

'Gabriëls' grappen behoren tot de beste die we de voorbije jaren gehoord hebben.' (...) 'Zijn timing is perfect: in korte monologen bouwt hij de spanning op, hij laat op het juiste moment een stilte vallen en haalt dan krachtig uit met keiharde clous.'

- (De Standaard)



Piv Huvluv

Het mag vreemd klinken, maar af en toe denkt ook Piv Huvluv na over het leven. Piv confronteert zichzelf en het publiek met de miezerige eindigheid van ons bestaan. Hij probeert aan te sturen op een minimale portie zingeving zonder al te grote doelen voor ogen te hebben. Met trefzekere eenvoud en op een innemende manier, want Piv blijft natuurlijk wel Piv.

Vanzelfsprekend zijn de onmisbare ingrediënten van Pivs humorcocktail nadrukkelijk aanwezig: persoonsgebonden verhalen, herkenbare situaties, nostalgie, een karrenvracht vinylplaten als soundtrack en een hoop luchtige flauwekul en onzin als toemaatje.

ticketprijs: € 8,00

Tickets enkel te koop bij 'UIT in Kortrijk' (Schouwburgplein 14)

056 23 98 55 - <http://schouwburgkortrijk.be>

UPV lezingen Kortrijk voorjaar 2017

Dinsdag 14 maart 2017

Waarom kritisch denken?

Dr. Stefaan Blancke, UGent



Zowel onze zintuigen, onze intuïties als onze medemens kunnen ons misleiden. Pseudowetenschappen en andere irrationale overtuigingen spelen daar handig op in. Daarom is het nodig om kritisch te staan ten opzichte van zowel onze eigen opvattingen en argumenten als t.o.v. die van anderen. In onze moderne omgeving, waar we dagelijks gebombeerd worden met allerlei informatie, is het echter moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De nood aan kritisch denken wordt hierdoor alleen maar dringender. In deze lezing wordt ingegaan op de vraag waarom we kritisch denken nodig hebben, wordt aangetoond waarom kritisch denken niet vanzelfsprekend is en welke de meest voorkomende cognitieve valkuilen zijn.

Dinsdag 11 april 2017

Toekomst van de ouderenzorg.

Prof. dr. Dominique Verté, VUB



Europa en bij uitbreiding Vlaanderen worden geconfronteerd met een toenemende vergrijzing, op een moment dat sociale verworvenheden onder druk staan en financiële restricties een schaduw werpen op de betaalbaarheid en de organisatie van de ouderenzorg in Vlaanderen. In deze lezing wordt stilgestaan bij de uitdagingen voor de ouderenzorg in Vlaanderen (Europa) en een mogelijke organisatie en financieringsvorm ervan in het kader van de zesde staatshervorming.

Dinsdag 9 mei 2017

het allesmogelijke: verzoening tussen religie en wetenschap.

Johny De Graeve



Velen, zowel ongelovigen als gelovigen, zijn van mening dat wetenschap en religie niet te verzoenen zijn. Wie vandaag het wereldnieuws volgt, weet dat zo'n verzoening nochtans een grote stap voorwaarts voor de wereldvrede zou zijn. Misschien kan een gedachtenexperiment, waarbij het gedepersonaliseerde godsbeeld van Spinoza geactualiseerd wordt, hieraan een kleine bijdrage schenken.

Aanvang: 14u30, **Inkom:** 3euro, **Locatie:** Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
Meer informatie: 056 37 16 15 of evelien@vcmozaiek.be

Zoeklicht sprak met



Maxim Himpe

“**Karaoke brengt
gezelligheid**”

Jump, dit is een jongerenbeweging die al veel heeft georganiseerd om jongeren in het Vrijzinnig Centrum Poincaré Waregem samen te brengen. Met hun nieuwe vicevoorzitter van Jump hebben ze grootse verwachtingen voor 2017. Het bestuur en Maxim bloeien van de ideeën om van iedere bijeenkomst iets bijzonder te maken... even kennismaken.

Zoeklicht: Wie ben je? Kan je je eens voorstellen?

Maxim Himpe: Ik ben 20 jaar en studeer Toegepaste Architectuur aan de Hogeschool Howest in Brugge. Gelukkig heb ik sinds vier jaar een pracht van een lief. Onze eerste ontmoeting was op de nieuwjaarsreceptie van SV Zulte Waregem. Ik was trommelaar van de sfeergroep en zij hielp in de fan shop. Het samen zijn met vrienden, daar deed ik het voor. De voetbal geeft ons een reden om samen te komen en brengt gezelligheid met zich mee. Het was toevallig dat ik eens in Poincaré ben binnengestapt, op een jongerenavond. Ik kende er nauwelijks iemand maar ze spraken me onmiddellijk aan. Ze vertelden me meer over de evenementen dat zij organiseerden. Na enkele keren vroegen ze mij of ik geïnteresseerd was om in het bestuur van Jump te gaan. Dat zag ik natuurlijk meteen zitten.

Zoeklicht: Wat is Jump?

Maxim Himpe: In de eerste plaats zijn wij een jongerengroep, dit is geen jeugdbeweging zoals de scouts of de KSA. Wij zijn jongeren van rond de 18 tot 25 jaar. Voordien moesten wij altijd afspreken met vrienden in één of ander café. Nu mogen we dit modern centrum gebruiken. Wij houden iedere tweede vrijdagavond van de maand Poincaré open, speciaal voor de jongeren. Wij moeten echter voor niets zorgen: het lokaal staat klaar,

de drank zit in de frigo's en we hebben een beamer ter beschikking. Je kan hier gewoon in Poincaré zitten om een babbelje te slaan, film te kijken of spelletjes te spelen. Er zijn ook aannemelijke prijzen, dit spreekt de jeugd snel aan. Iedereen bij ons is solidair met elkaar, we laten niemand achterwege. Toch verbaast het mij dat hier niet meer jongeren komen. Natuurlijk richten we ons vooral op jongeren en studenten, maar iedereen is welkom. Binnenkort organiseren we een open vergadering om nieuwe leden te bereiken. In het bestuur zijn er voldoende ideeën om leuke evenementen te organiseren, maar er zijn weinig vrijwilligers die meehelpen en de handen uit de mouwen steken. Toch zijn onze verwachtingen groot voor het nieuwe jaar.

Zoeklicht: Zelf organiseer je sinds kort Karaoke. Heeft dit succes?

Maxim Himpe als Karamax: Ik had het niet verwacht maar inderdaad, dit is een groots succes. We hadden niet verwacht dat er zoveel opkomst zou zijn. Karaoke is niet meer zo bekend zoals als het vroeger was. Het is trouwens ook niet hetzelfde als een DJ. Ik draai geen liedjes die ik door elkaar componeer. Alle soorten genres voor jong en oud komen aan bod. "Zingen en swingen" is mijn boodschap. Het gaat vooral om de sfeer en de gezelligheid. Met mijn installatie en mijn muzieklust die momenteel uit meer

dan twee en een half duizend karaoke nummers bestaat kan ik iedereen plezieren. Ik droom er van om steeds meer feestjes op te vrolijken en later, als ik gehuwd ben eventueel een eigen feestzaal aan ons huis te bouwen. Ik werk er aan en kan natuurlijk nog veel verbeteren. Alle hulp dat ik krijg is wonderbaarlijk. Ik ben iedereen dankbaar die het mogelijk maakt.

Zoeklicht: Hoe sta je in het leven? Ben je vrijzinnig?

Maxim Himpe: Ik kom uit een katholiek milieu. Voor mij mag iedereen geloven in wat hij zelf wil. Maar je moet niet meelopen met de anderen. Je moet zelf weten wat je wil. Ik ben vooral begaan met het herdenken van de doden. Sommigen zeggen dat iemand die dood is, verdwenen is en niet meer bestaat. Ik niet. Ik wil mensen die iets voor mij betekend hebben of iets voor mij deden herdenken. Mijn oom onderhoudt de graven van onze familie, ik wil dit later ook doen. In het vrijzinnig centrum Poincaré is iedereen welkom, ongeacht zijn geloof. Ik vind die diversiteit interessant. Moslim, Boeddhist of Christen, je kunt iets van elkaar leren. Het is belangrijk respect te hebben voor mensen, die niet hetzelfde denken als wat je zelf denkt. Iedereen is op zoek naar een goede manier om te leven.



DE WIJDE WERELD

TRILOGIE

OMVAT DE BOEKEN:

*Intrige in Parijs, Tegen wil en dank,
Het einde van de wereld.*

Goddard Robert



**Intrige in Parijs, Tegen wil en dank,
Het einde van de wereld.**

GODDARD ROBERT

Uitgeverij Luiting 2014-2015-2016

ISBN: 9789024572748

1919. Parijs. De strijd om de vrede is begonnen na de wereldoorlog. Het centrum van de stad wordt overspoeld door diplomaten die aan de vredesconferentie deelnemen. Sir Henry Maxted, lid van de Britse delegatie wordt dood gevonden op het trottoir onderaan het appartement van zijn minnares. De Britse overheid heeft geen belang bij opschudding en wil niet dat de conferentie nadeel zou ondervinden van een diplomatieke rel. Zelfmoord ligt voor de hand. Zijn zoon Max is een succesvol luchtvaartpiloot en gelooft niets van de doodsoorzaak van zijn vader. Hij gaat op onderzoek uit en komt in een intrige van nationale belangen en spionagediensten die allen hun eigen geheimen hebben en er nooit zeker van zijn dat zij zelf niet van binnen uit bespioneerd worden. Er vallen nog doden en het wordt van langs om moeilijker om de misdadigheid van de dood van zijn vader te ontkennen. Max zwerft dan ook dat hij de schuldige zal vinden. Heel wat eigenaardige figuren kruisen zijn weg en willen hem helpen, allen met hun eigen motieven. Zijn mecaniciens van tijdens de oorlog staat aan zijn zijde. De minnares van zijn vader is jong en mooi. Een jonge Russische spionne eveneens. Een eigenaardige figuur klimt langs de Parijse gevels en figureert zowat als de engelbewaarder van Max. Appleby, hoofd van de Britse geheime dienst ter plaatse wordt zijn compagnon de route. Franse en Japanse geheime dienst dingen naar zijn gunst. Ondertussen dringt een meester spion zich aan hen op : Lemmer. Hij blijkt een goeie kennis te zijn van zijn overleden vader. Hij is de vijand van zowat iedere diplomaat ter plaatse en ieder land wil hem te pakken krijgen. Max voert een ongelijke strijd maar op de duur heeft iedereen ook motieven om hem te blijven beschermen. Zelfs als hij slaagt zal zijn doel nog niet bereikt zijn.

Vanaf de Orkney eilanden gaat Max op zoek en bemachtigd de belangrijke grijze map van Lemmer. Het is zowat de staalkaart van de internationale spionage en contra spionage. Iedereen wil die informatie, hetzij om ze publiekelijk te maken, hetzij om de gegevens geheim te houden. Het wordt een race van goed tegen kwaad en Max kan alléén ontsnappen door de kern van de waarheid te ontdekken. Hij zal moeten doordringen tot de interne kring van de machtige Japanse keizer Tomura. De moeder van Max heeft niet alles verteld aan haar zoon over haar verleden en hij zal dus ook zijn eigen verleden moeten ontdekken om de waarheid te achterhalen.

1000 bladzijden complexloos maar spannend leesplezier van een auteur die al sedert vorige eeuw kwaliteit levert. Soms wat overdreven, maar altijd suspens. Verhalen met veel verrassende wendingen, en altijd fantasie tegen de achtergrond van waar gebeurde feiten.

De weersvoorspellingen tot

20 84

Wat zal er in de verre toekomst met de wereld gebeuren? Zal de opwarming van de aarde, zoals gevreesd een doorslaggevende rol spelen? Zowel wetenschappers als kolderieke auteurs die het toch serieus menen zijn er mee bezig. Ook wat wetenschappelijk bewezen is kan op zijn hoofd gezet worden. Is het dan nog waar of wordt het weer kolder? Of transformeert het koldereske naar futuristisch? De eerste alinea van dit artikel berust op nu al bewezen waarheid. De voortschrijding van de tijd zal uitmaken of het vervolg geheel of gedeeltelijk als wetenschappelijk zal kunnen doorgaan.

In 2006, publiceert Paul Crutzen (Nobelprijs voor scheikunde) een kort artikel, in de gezaghebbende revue 'Science', over het manipuleren van het klimaat. Hij maakt een lijst van de technische middelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te neutraliseren. Hij maakt ook een schatting van de kosten om zijn idee te concretiseren. Het is simpel: het volstaat om boven het Arctisch gebied duizenden tonnen van micropartikels van H₂S in de stratosfeer te lossen (zwavelwaterstof, je weet wel die stof in stinkbommen uit de farce-winkel en die muft naar rotte eieren). Een taboe was gevallen, men kon de temperatuur van de aarde onder controle houden en het klimaatprobleem was opgelost.



Tot in de jaren 2020 ontstond er een discussie. Het grootste deel van de wetenschapswereld zag alleen maar nadelen en secundaire effecten zoals interruptie van de moessons, verandering van de zeestromingen, reductie van de biologische voortplanting in de oceanen, enzovoort. Maar dit alles was niet voor 100% wetenschappelijk bewezen.

Ondertussen, beginnen onderzoekers maar van andere 'wetenschappelijke' branches (economical en political scientific research) te denken en rapporten op te stellen over 'multilaterale beleidsstructuren' die zouden toelaten dat een 'gezamenlijke autoriteit' een controle uitoefent op de thermostaat van de Aarde.

Zakenmilieus en euforische liberalen, maar ook de regeringen van China, Amerika en Eurazië hopen, en subsidiëren fors het onderzoek, naar oplossingen om de opwarming te beheersen zonder de nefaste emissies op Aarde te verminderen.

De ecologische rangen vertiendubbelen in het verzet tegen de grootschalige manipulatie van het klimaat en de desinformatie omtrent de gevolgen ervan.

In september 2027 komt de schok, voor de eerste keer sinds miljoenen jaren is de Arctische Oceaan ijsvrij, het pakijns was volledig gesmolten en boten konden moeiteloos door varen langs de 'Noord route'. Jazeker, het ging weer bevriezen de volgende winter maar de zaken gingen nooit meer zijn zoals vroeger. "De Aarde was een nieuw klimaatregime ingegaan" beweerden de opvolgers van weerman Frank Deboosere in het V.R.T.-journaal. Doordat de Oceaan niet meer wit was maar diepblauw reflecteerden de zonnestralen niet meer. Met als gevolg nog meer zonnearmte opname en dus catastrofe en grootschalige perturbatie van het klimaat. De opwarming werd brutaal. Nooit geziene hittegolven, droogteperioden en apocalyptische regenstormen werden meerdere jaren aan een stuk waargenomen sinds het begin van de metingen in 1872 (volgens Frank junior die nu het weerbericht, met zonnebril tegen ultraviolet stralen, ingesmeerd met factor43, in zijn zwembroek presenteerde). De rampen gelinkt aan de weersomstandigheden waren niet meer te tellen. In het decennium van 2030 steeg b.v. het waterpeil in de kuststreek rond New York

angstwekkend en er waren niet minder dan zes uitzonderlijke overstromingen, de zee was Manhattan binnen getrokken.

De schok werd beslissend en de kunstmatige reductie van de temperatuur werd het centrum van het publiek debat op fake-book (samengevat: 't zin gene winteren mje lik in den teid').

In 2038 werd het 'Conventie Kader voor het beheer van de zonnestralen' (C.K.B.Z., in de volksmond Thermosverdrag) geadopteerd en ondertekend door alle grote landen van de Planeet. Na 12 jaar harde negotiaties is er een Internationaal Fonds voor indemnatie van eventuele schade veroorzaakt door de toepassing van het C.K.B.Z. op gericht (I.F.I.E.S.T.C.B.K.S., in de volksmond het Peanuts fonds). De algemene beslissing te starten met de uitvoering van de Geo-engineering for Climate Change werd genomen op de symbolische datum van 1 januari 2050.

Op 12 augustus 2051 begon de jaarlijkse injectie van 2 miljoen ton H₂S in de stratosfeer boven het Hoge Noordelijk gebied. De urgentie was om de temperaturen te verlagen en zo vermijden dat het ijs op Groenland zou smelten want dat was de grootste oorzaak van de stijging van de zeespiegel. New York, Boston, Tokio, A'pen, Shanghai, Knok- Le -Zoute en zoveel andere kustmetropolen moesten gered worden.

Het smelten van het ijs werd vertraagd. Ieder jaar in augustus en dit iedere dag voor vier maanden aan een stuk steeg een vloot van 500 supercargo vliegtuigen (B 1302's) naar de stratosfeer om er miljoenen tonnen H₂S partikels te strooien.

In 2082 is de concentratie CO₂, en andere viezigheid, in de atmosfeer op Aarde verdubbeld tegenover de XX^e eeuw (waarschijnlijk door dat ze in de Derde Wereld de geneugten van de BBQ ook hebben ontdekt). En de temperatuur? Die is niet gewijzigd, een kleine 0,8° in vergelijking met de pre-industriële temperatuur (voor de metingen van 1872 dus, volgens, met een 'moustache' in de vorm van een stofmasker, de achter kleinzoon van Frank Deboosere). Daartegenover staat een economische groei van 2.6 en een ongeziene groei van jobs, jobs, jobs.



Het smelten van het ijs is zo goed als gestopt en hittegolven zijn zeldzaam. De zeespiegel is maar met, och arme, een 30cm gestegen.

Maar andere calamiteiten zijn er nog altijd zoals verwoestijning, verzuring, afsterven van grote delen van de Oceanen, verstoring van de maritieme stromen, instorting van bergen door de ontkalking, e.a., maar dat de oorzaak het uitvoeren van het 'Thermosplan' is, dat moet nog wetenschappelijk bewezen worden. En bij gebrek aan gefundeerde bewijzen kunnen kleine landen, ecologen, N.G.O., en andere klachtindieners niet in aanmerking komen met hun schadeclaims bij het Peanuts fonds.

Een iets is nochtans zeker, en zelfs de specialisten van de 'Geo-engineering for Climate Change' vinden het bewezen, de hemel heeft zijn blauwe kleur verloren en is nu bleekwit en fluorescerend rood bij zonsondergang.

Ene Rajendra Riapachu, president van Bhutan, diende klacht in bij de C.K.B.Z. en stelde de volgende vraag: "Wie zal de benadeling compenseren van het verlies van het blauw in de hemel, en hoe zal hij dat doen?" Een antwoord kreeg hij nooit. "Er zullen altijd irrationele bijgelovige fantasten zijn die zich willen bemoeien met een wetenschappelijke begrijpbare aanpak van concrete problemen." liet Jozef Doeglashvilli, voorzitter van het Conventie-Kader, off the record, weten.

I.H. 20/01/2017.
Gebaseerd op een artikel in "Le Monde".
'La maîtrise du climat'
(Stéphane Foucart).

ONZE WAARDEN

De mistroostigheid van de donkere eindejaarsdagen heeft bij sommigen de neiging de geest te benevelen. Ik bedoel niet het beneveld worden door een overdaad aan goedkope glühwein die op de plaatselijke kerstmarkten geconsumeerd wordt. Het is het troebel worden van het denken door vlagen van melancholie. Een nostalgie naar een geïdealiseerd beeld van vroegere, voorbije tijden. Dergelijk beeld, netjes gefileerd van al wat niet in het denkraam past, wordt dan in de etalage van een waarden- en normen-winkel geplaatst. Boem! Paukenslag en trompetgeschal: Aanschouw onze normen en waarden!

Een aanval op “onze” normen en waarden.

In het Vlaams-Brabantse Holsbeek had de duisternis zowaar “onze normen en waarden” te pakken gekregen. De plaatselijke N-VA-afdeling mobiliseerde de burgers om “onze waarden” te komen bijstaan. Het gemeentebestuur had namelijk verzuimd om een kerststal op te zetten. De Vlaams-nationalisten zagen daar een aanval op “onze waarden en normen” in.

De partij orakelde: “Een kerstboom en een kerststal behoren tot onze folklore en tradities. Het is tijd om onze normen en waarden te verdedigen.” Men wou een volkstoeloop naar de gemeenteraad houden. Schepen Annelies Vander Bracht (Groen) had dringend een lesje in democratie te leren. De schepen had het aangedurfd het volgende te stellen: “Wij hebben dat gedaan omdat er scheiding moet zijn tussen kerk en staat. Om zo neutraal mogelijk te blijven, hebben wij dat kerststalletje weggenomen.” Staatssecretaris Theo Francken (N-VA), die in de buurt woont, liet weten niet met de beslissing van de schepen akkoord te gaan: “Ik trek hiermee naar Cassatie. Niet neutraal? Laat ze maar een dwangsom opleggen!”. Dergelijke retoriek ligt

perfect in de lijn van een staatssecretaris die al enige ervaring met dwangsommen heeft.

Lege waarden.

Het is stug dat een politieke partij aan de ene kant verwacht dat de gemeente zich met religieuze folklore bezig houdt, daar waar aan de andere kant “de neutraliteit” aan de loketten gewenst wordt. Een dubbelgezicht. Tweespraak. Alle godsdiensten zijn gelijk voor de wet, maar de ene al meer dan de andere. Los van de religieuze folklore kan de kerststal symbool staan voor het vinden van een onderdak voor vluchtelingen. Het helle licht van de eindejaars-verlichting als een leidende ster naar een gastvrije en solidaire gemeenschap. Maar als de os en de ezel van de nationalistes de stal gaan bestieren, dan zal de vluchteling (ondanks alle dwangsommen) buiten in de kou blijven staan. De waarde “solidariteit met de vluchteling” wordt verdrongen door een ijdel folkloristisch beeld. Zijn “onze” waarden, dan lege waarden geworden?

Belang-rijke waarden.

Als we over waarden en normen spreken, laat het ons dan vooral hebben over die waarden die in het dagelijkse leven

een concrete invulling vinden. Laat het daarbij een toepassing van waarden zijn die ons een zeker voordeel bij brengen. Waarden die ons een belang verlenen, zullen we belang-rijk gaan vinden. Meer zelfs, we zullen “onze” uitwerking van waarden met een zekere fierheid aan de rest van de wereld laten zien. We hopen dat anderen daar inspiratie in gaan vinden om iets analoogs uit te werken. We krijgen een driedubbel effect. De waarden brengen ons belang bij. We vinden de waarden belangrijk. We promoten dergelijke waarden.

Onze waarden.

Welk stelsel van normen en waarden levert ons in het dagelijkse leven een voordeel op? Wel, onmiskenbaar is dat de sociale zekerheid, het stelsel van sociale voorzieningen dat ons beschermt tegen allerhande tegenslag, onvoorziene gebeurtenissen of andere kronkelingen van het leven. Concreet : de regelingen over ziekte, werkloosheid, werkonbekwaamheid, pensioenen, onderwijs. De sociale zekerheid is een uitwerking, een concretisering van waarden zoals solidariteit, gelijkheidsbeginsel, zorgzaamheid, tederheid, gulheid, bestaansrecht, democratisering en inspraak, bescherming tegen de dwang van de sterkste. Onze

sociale zekerheid is een uitwerking van waarden – niet van “onze” waarden, maar het is wel “onze” praktische toepassing van een stelsel van waarden. Het laat zien dat we die waarden geen holle begrippen vinden. Vanuit dergelijk perspectief mag “onze” sociale zekerheid in de etalage geplaatst worden. We zijn een samenleving, die fier laat zien welke de belangen zijn die de sociale zekerheid ons brengt. We dragen als het ware “onze” waarden uit.

De sociale zekerheid zorgt voor stabiliteit in de samenleving. Ze tempert de ongelijkheid en brengt menselijkheid in het bestaan. Wie de sociale zekerheid wil terugschroeven gaat daarmee tegen de belangen van de burgers in. De sociale zekerheid is nu net een uitwerking van maatschappelijke waarden. Wie de sociale zekerheid wil ontmantelen zal tegen deze waarden in gaan en zal voor instabiliteit van de samenleving zorgen. De geschiedenis van de mensheid illustreert goed dat ongelijkheid voor conflicten zorgt. En zo kan men zich afvragen welke dwaasheid er voor zorgt dat men de sociale zekerheid, het paradepaardje van de West-Europese samenleving, wil gaan afbouwen. Dergelijk streven is noch min noch meer een frontale aanval op “onze normen en waarden”.

Een aanval op onze waarden.

We krijgen te horen dat de overheid geen efficiënte beheerder van de middelen van

de sociale zekerheid zou zijn. Private, op winst beluste instellingen zouden dat blijkbaar beter kunnen managen. Dat fabeltje is ondertussen al weerlegd. Bij de bankencrisis van enkele jaren geleden kwamen de bankiers bij de overheid om geld bedelen. Dat was geen fraai gezicht. Ik hoopte dat onze bewindslieden die berooide rakkers naar de sociale zekerheid zouden doorverwijzen. Ik droomde dat men die financiële brokkenmakers zou duidelijk maken dat private ondernemingen geen kaas van bankieren hadden gegeten en dat omwille het algemeen belang de overheid voortaan die taak op zich zou nemen.

Het credo van de vrije markt “wie risico neemt wel wat meer mag verdienen als compensatie voor het nemen van het risico” werd schaamteloos onderuit gehaald en vervangen werd door “neem risico, de overheid staat garant voor eventueel verlies”. De bodemloze zakken van de aan lager wal geraakte bankiers werden ruim met overheidsgeld gevuld. De immorele bestuurders, die verantwoordelijk waren voor het financiële debacle, werden vervolgens met ruime bonussen bedacht. Zo kreeg financieel directeur Gilbert Mittler een ontslagpremie van 4,22 miljoen €, een bedrag dat een doorsnee werknemer na een leven lang werken nog niets eens bij elkaar gespaard kan krijgen. Het lijkt alsof een systeem van kapitalistische zekerheid in het leven geroepen werd waaraan elke burger solidaire schatplichtig gemaakt wordt.

Als klap op de vuurpijl sluisde de Belgische regering in ijtempo een afkoopwet door het parlement. De op één na rijkste Belg, de Kazachse zakenman Patokh Chodiev, had dat via lobbywerk, met onder andere de medewerking van de toenmalige Franse president Sarkozy, weten te bewerkstelligen. Belastingontduiking kan voortaan vrijgekocht worden. Kapitaalkrachtige mensen hoeven zich steeds minder van de lokale wetgeving aan te trekken. Dat is een regelrechte aantasting van ieders vrijheid. Een burger kan zich nooit vrij voelen tegenover een andere die meer macht en invloed omwille van zijn rijkdom heeft. Er is geen vrijheid als de wet van de sterkste heerst. De wet van de sterkste is de vernedering van de zwakkere. De wet van de sterkste, dat is de barbarij.

Vooruitgaan of achteruitgaan?

Volgens het neoliberale credo zouden de bijdragen voor de sociale zekerheid de economische vooruitgang belemmeren. Net zoals het Bruto Nationaal Product geen maatstaf is voor het Bruto Nationaal Geluk is de economische vooruitgang geen kenmerk van maatschappelijke, menselijke vooruitgang. Het ontmantelen van de openbare sociale zekerheid is niet meer en niet minder dan terug gaan in tijd. Het is achtergang, een terugval van de samenleving. Het is het opzij zetten van een reeks verworven normen en waarden. Het is een terugkeren naar een samenlevingsmodel uit vroegere tijden. Het is een vooruitgang die een achteruitgang wordt.

Het is ons waard.

De onzichtbare hand van de vrije markt is bezig de overheid weg te werken als hoeder van de sociale zekerheid. Het is van het grootste belang in te zien dat een sterke, open en democratisch gecontroleerde overheid een essentiële voorwaarde is om onze vrijheid te beschermen. Het is de staat die moet verhinderen dat de wet van de sterkste gaat gelden. De dwang van de democratische staat tegen de sterkste is een fundament van onze beschaving. De zorgstaat is het concreet in werking treden van waarden die door de samenleving worden gedragen. Het zijn die waarden die het verdedigen waard zijn. De rest is folklore.



Zoeklicht sprak met *Hervé Depreeuw*



Waar je komt in Westvlaamse VOC's kom je Hervé tegen. Hervé Depreeuw, even googelen en je weet dat de man veel tijd in Vrijzinnige Ontmoetingscentra en vrijzinnige raden van bestuur allerhande doorbrengt. Maar wat doet Hervé in de vrijzinnige contreien? Tijd voor een grensverleggend gesprek.

Zoeklicht: Wie is Herve Depreeuw ?

Hervé Depreeuw: Ik ben een kleinzoon van Charles Depreeuw, voormalig gewestelijk AC vakbondssecretaris van Vlamertinge. Afkomstig van Jabbeke, volgde ik middelbaar onderwijs in het KTABrugge om een diploma boekhouden te behalen in Gent. Na enkele jaren in de privésector, werkte ik drie jaar in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum te Vilvoorde. Daar heb ik de basis gelegd voor mijn overtuiging dat de vrijzinnigheid optimaal kan uitgedragen worden via het engagement van de lokale gemeenschap. Met vallen en opstaan, zo hoort dat bij vrijwilligers. Ik heb een diep respect voor het engagement van die praktische humanisten die het allemaal zelf doen en organiseren. Ik kwam laatst in Zomergem en daar hangen allemaal wasknijpers aan een lint. De persoon die binnenkomt neemt de wasknijper met

zijn naam op en knijpt die op zijn glasvoet. Zo kent iedereen direct de naam en kan iedereen een andere onmiddellijk met zijn voornaam aanspreken, dat zorgt voor gezelligheid en creativiteit.

Ik geloof dat het marktgerichte model van vrijzinnig ontmoetingscentra een zeer sterk signaal van actieve vrijzinnigheid in de praktijk brengen. Zelf bak ik geen wafels, maar ben ik nog steeds lid van de raad van bestuur van het Vrijzinnig Centrum Vilvoorde, lid van het IMDWest-Vlaanderen, voorzitter van de Federatie van Vrijzinnige Ontmoetingscentra, voorzitter van het financieel atelier van UJV.

Zoeklicht: Veel bestuursfuncties, kan je daarmee iets veranderen?

Hervé Depreeuw: Grote dingen, neen. Kleine dingen: Ja. Overal leg ik uit wat de meerwaarde is van het model en de werking van de Vrijzinnige Ontmoe-

tingscentra. Maar we hebben twee oren en één tong. Het is meteen belangrijk te luisteren en te onderzoeken hoe het model van de Vrijzinnig centra werkt, wat geeft ons dat goede gevoel in de vrijzinnig centra ? De erkenning van de Vrijzinnigheid en de wet gaven ons heel wat financiële middelen om de vrijzinnigheid te promoten. Dat is positief. Wat echter niet altijd positief is, is de manier waarop die centen verdeeld worden. Vandaag is het zo dat vrijzinnigen in een IMD (Instelling voor Morele dienstverlening) oordelen over andere activiteiten die vrijzinnigen organiseren. Met andere woorden, een aantal leden van een IMD moeten zich uitspreken of activiteiten die door vrijzinnigen georganiseerd worden beantwoorden aan de criteria van morele dienstverlening. Deze manier van werken kan anders. Ik ben voorstander van een enveloppenfinanciering per vrijzinnig



Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk
056 260 600 - info@vormingplusmzw.be

ontmoetingscentrum, waarbij de lokale vrijzinnige gemeenschap de knoop doorhakt over welke initiatieven er onder die vlag ingericht worden. Dit sluit dicht aan bij mijn visie op humanisme. Ik geloof in de vrije markt, met zijn positieve en negatieve punten, maar vanuit een visie die het veldwerk meer dan 100% ondersteunt.

Zoeklicht: Hoe vul jij je vrijzinnige overtuiging in?

Hervé Depreeuw: In de eerste plaats: "de gedachten zijn vrij", zowel voor mijzelf als voor de anderen. Vrije meningsuiting is zeer belangrijk. De getuigen van Jehova mogen in alle ernst verkondigen dat de wereld plat is, ik heb daar geen probleem mee. Anderzijds heb ik wel problemen mee als ik zie hoe Moslimgelovigen in de Brusselse regio in sommige wijken een soort sharia installeren. Kledingvoorschriften voor mannen en vrouwen, of het verbod om alcohol of varkensvlees in een restaurant op te dienen. Zo ken ik een Chinees restaurant dat de raad kreeg m geen varkensvlees op de kaart te zetten. Dat kan voor mij niet. Als WestVlaming hebben we lang de onderdrukking van het katholicisme meegemaakt in verband met thema's als abortus, euthanasie en de discriminatie van sommige groepen. Men moet mij niets opleggen in verband met mijn voeding of mijn seksueel gedrag.

Naast de principes van vrij onderzoek ligt als federaal ambtenaar de scheiding van kerk en staat mij nauw aan het hart. Ik ben tegen ambtenaren die, hoe dan ook, hun godsdienstige overtuiging willen etaleren, Geen hoofddoek, geen keppeltje, geen kruisje maar ook geen fakkel.

Ik ben een hardcore atheïst: er is geen god. Men moet mij het bestaan bewijzen en dat kan niemand. Toch wordt de vrijzinnigheid grijs. Met mijn 46 jaar behoor ik tot de jongeren. Wij moeten dringend werk maken van de verjonging. Misschien moeten we zelfs aanvaarden dat de mayonaise geen 100% pakt. Maar wij moeten eerst nadenken en discussiëren hoe we het tij kunnen keren. Daarom een oproep: op 6 juli organiseren we een congres over de plaats van de jongeren in de vrijzinnige werking. Draag uw steentje bij aan het bouwwerk!

VrijSprak: Amor Mundi

(laatste avond van de lezingenreeks)

We zijn dubbel-wezens, gericht op onszelf, onze eigen ontplooiing én gericht op de wereld, ons grote huis. In dat grote huis zijn er ook de anderen waarmee we samen leven en waar we ook met toekomstige generaties verbonden zijn. Deze korte reeks verkent in drie avonden deze dubbelheid, pendelend tussen zelfontplooiing en zorg voor de wereld. Hoe zijn onze zelfzorg en zorg voor de wereld met elkaar te verzoenen? Hoe zelfzuchtig zijn we daarin en is er hoop voor de wereld (en onszelf)?

Deel 3 van 3:

Donderdag 16 maart 2017

De supersamenwerker

Dirk Van Duppen e.a.



Het is lang bon ton geweest om te geloven dat de 'survival of the fittest' te maken heeft met 'het recht van de sterkste', dat het ijveren voor 'eigenbelang' en 'competitie' zorgen voor overleving en culturele en maatschappelijke winst opleveren, en dat daarvoor ook een flinke dosis 'agressie' en 'egoïsme' nodig zijn. Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke noemen deze overtuiging een historisch misverstand en vooral ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten, the fittest, waren net diegene die het best konden samenwerken. Empathie en sociaal gedrag zijn vroege verworvenheden in de evolutie: onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie.

Huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk Dirk Van Duppen zal op deze avond eerst met recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen tonen dat de mens in wezen 'supersociaal' is.

Daarna toetsen we deze theorie aan de praktijk. Een panel met onder meer Ahmed Hilami (CEO Flyer) en Leen Laconte (directeur Overleg Kunstenorganisaties v.z.w.) gaat verder in op de thematiek.

Tijdstip: 19u30

locatie: Budafabriek (Dam 2, Kortrijk)

Prijs: € 10,00/avond (€ 25,00 voor de drie avonden), **Meer info en inschrijven:** www.vormingplusmzw.be | 056-260600, **Organisatie:** Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, Openbare Bibliotheek Kortrijk & Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw



De ComedyTrack on tour strijkt nog twee maal neer in Mozaïek. Telkens brengen 2 topcomedians een voorsmaakje van hun nieuwe avondvullende programma: lachen geblazen in het café of in de grote zaal.

Dinsdag 21 maart 2017 om 20u15
Jens Dendoncker & Nigel Williams
Dinsdag 18 april 2017 om 20u15
Bert Gabriëls & Piv Huvluy

