



WAAR GAAN WE NAARTOE?



Lees meer op pagina 4

Colofon

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - HOOFDREDACTEUR

Marc Boone
Mellestraat 294 - 8501 Heule
marcboonebp@gmail.com
0479 81 16 80

REDACTIERAAD

Bernard Decock, Dirk De Meester,
Jem De Winter (gastredacteur),
Filip Dheedene, Gaby Moreels,
Filiep Vande Wiele, Kurt Vangampelaere,
Lieven Vanhoutte

VORMGEVING

www.GrafiekGroep.be

ABONNEREN

Lid worden van een aangesloten vereniging/VC
of €20,00 voor 6 nummers overschrijven op
rekeningnummer 000-1653566-07 van Zoeklicht

KOPIJ

Reacties en andere bijdragen: op CD of als bijlage
in een e-mail, met zo weinig mogelijk opmaak (*.txt-
of *.doc-formaat volstaat), en indien gewenst een
opgemaakte uitgeprinte tekst opsturen naar de
hoofdredacteur. De teksten moeten wel de naam
en het adres van de inzender vermelden. Alle
artikels vallen onder de uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de auteur. Foto's en illustraties in
afzonderlijke bestanden meesturen.

LIMIETDATUM VOOR KOPIJ

is de redactievergadering in Mozaïek
Overleiestraat 15A Kortrijk telkens op zaterdag
om 10 uur
volgende vergaderingen op:
- 28 januari
- 25 maart



Inhoud

Redactioneel	3
Waar gaan we naartoe?	4
Huis van de mens bib	7
Kanteltijd	8
VC uit de regio: Mozaïek.	10
Vrijzinnigen en L'esprit du temps.	12
Wat had je gedacht?	14
Vrijzinnigheid in (pakweg) 2045.	18
VC uit de regio: HV Kortrijk	21
Vluchteling zoekt vrede	22
VC uit de regio: UPV.	24
Hedendaagse filosofie	25
Willemsfonds	27
Lezers schrijven	27
Zoeklicht sprak met Etienne Vercaere	28
Boekbespreking: Crapule de luxe	31

Vrijzinnige Centra uit de buurt

VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

VC Poincaré

Stormestraat 131/20
8790 Waregem
056 44 74 97
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
(permanentie op woensdag,
donderdag en vrijdag)
praatcafé: elke zondag
van 10u30 tot 13u30
en elke 1e en 2e vrijdag
vanaf 20u

De Geus

Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
www.vcdegeus.be
Zondag van 10u tot 13u
elke donderdag om 19u
PingPong

De Bezatse

Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
www.debezatse.be
info@debezatse.be

OVM-Avelgem

Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
info@ovm-avelgem.be
www.ovm-avelgem.be

Redactioneel



Marc Boone

Gelukkig nieuwjaar!

Voor het eerst kijken in het nieuwe jaar. Het is als een venster openen. De blik is helder, het landschap lijkt nieuw, hoewel het identiek is aan het landschap van alle dagen van het vorige jaar. De toekomst is er al, maar moet zich noch ontwaren. De verwachting is er ook. Wij wensen elkaar het beste in de wetenschap dat wij toch weer iedere dag onze kleine en grote problemen zullen moeten overwinnen en hopen stilletjes dat het allemaal zal meevallen. Noch even terugblik op het voorbije jaar. 2016 was het jaar van de grote aanslagen in Parijs en in Brussel. Gevolgd door angst en gewapende soldaten aan de stations en op wijkmarkten. Aanslagen door IS die een alibi vinden in het extreme geloof om hun wandaden te verrechtvaardigen.

Ondertussen vluchtten duizenden mensen weg van het terrorisme in hun land en dwalen rond in Europa, als zij het water over geraken wel te verstaan. En als zij dan ook nog enkele andere grenzen en obstakels overwinnen heten wij hen op verschillende manieren welkom. Door hen te laten overwinteren in massamodderkampen in Calais bijvoorbeeld ; op de valreep van het voorbije jaar opgekuist. Of door hen te herbergen in legerkazernes ; of bij de plaatselijke bevolking, zoals door verschillende gemeenten hun opvang werd georganiseerd. Angst, onbegrip, medeleven, woede, solidariteit zijn gemixte emoties die het jaar invullen, en die delen van de bevolking verdelen. Het jaar van Trump ook, en van Marnette, die in zijn eentje het handelsakkoord met Canada van een voetnoot voorziet en op die manier het vrij handelsakkoord met Amerika op de helling zet. Ook hier gemixte emoties van steun en verzet.

Met de zoeklicht redactie maakten wij gebruik van het nieuwe jaar om door het heldere venster naar de toekomst te kijken. Alsof de toekomst zo licht hanteerbaar zou zijn dat wij die met onze handen kunnen grijpen, opwerpen, die langs alle kanten laten draaien en weer opvangen. Meninge en tendensen ; wat mag de vrijzinnige medemens verwachten als hij vooruit kijkt, niet enkele dagen of weken of maanden. Nee wij proberen jaren vooruit te kijken en bundelen die voorspiegelingen in dit nummer. Aan u om ze op te nemen in deze overgangsdagen. Als je reacties of kritiek hebt, laat niet na ze ons toe te wensen.

Veel leesplezier

WAAAR GAAAN WE of worden we in een bepaalde richting geduwd... NAAAR TOE?

De eerste maand van het jaar als
aanleiding om ons licht te laten
schijnen op de toekomst.

Wat zien we als we door het
venster van de toekomst kijken?

**Vandaag:
een oerwoud van problemen**

Of we het positief zien of negatief, of het glas water vol of half leeg is, een ding is zeker: de wereld zal veranderen, moeten veranderen. De grondstoffen en onze aarde worden door de te grote voetafdruk en de industrie opgesoupeerd. De luchtvervuiling brengt de leefbaarheid in het gedrang, auto's staan binnenkort meer stil dan ze rijden.

Globalisering en wereldwijde concurrentie zet de sociale verworvenheden op de helling: binnenkort betalen we onze sociale zekerheid volledig zelf- zonder bijdrage van diegenen die met de winst gaan lopen. Wij krijgen het gevoel dat we er op achteruitgaan. De kloof tussen rijk en arm groeit steeds maar aan. Multinationale bedrijven hebben meer macht dan individuele staten. Middengroepen en kleine bedrijven verdwijnen door de schaalvergroting van de economie.

Een negatief gevoel van wantrouwen en achterdocht ten opzichte van de grote instellingen (Europese commissie, De Verenigde Naties) en monopoli-



lies (Unilever, de banksector) overheerst. We voelen ons machteloos en zoeken koortsachtig hoe we invloed en greep kunnen krijgen op de beslissingsprocedures.

Wie zoekt oplossingen?

In de nabije toekomst zullen er oplossingen moeten gevonden worden voor de leefmilieuproblemen, de armoede en de herverdelingsproblemen.

Reeds in 1972 waarschuwde het rapport van de Club van Rome dat er grenzen zijn aan de groei. Regelmatig weerklonk een oproep voor een gereguleerde bevolkingspolitiek en geboortecontrolle omdat we met veel te veel zijn, om leefbaar op de aarde te kunnen wonen. Tot op vandaag bleef het morrelen in de marge en slaagden de grote wereldorganisaties er niet in om goede oplossingen te vinden en waarbij oorlog, de vernietiging van onze planeet of het bestrijden van de armoede collectief aangepakt worden.

Wanneer er echt schaarste komt vindt de industrie wel een of andere deeloplossing, waarbij de overheid meestal opdraait voor

de lasten en de lusten opnieuw naar die kleine groep industriëlen vloeien. Een voorbeeld is de energieproblematiek. Natuurlijk ben ik blij dat windmolens en zonnepanelen minder kernenergie of het gebruik van olie/steenkool beperken. Alleen liggen er nu wel zonnepanelen op het dak van riante villa's die door iedereen betaald moeten worden, om het nog niet te hebben over de producenten van diezelfde zonnepanelen.

Technisch gezien zal men een groot deel van de milieuproblemen en de opwarming van de aarde kunnen oplossen, maar de vraag blijft: wie betaalt en wie maakt winst? Een duurzame, leefbare toekomst is ook een eerlijke en democratische samenleving.

Wie zit aan het stuur van de veranderingen? De techneuten, de industriëlen, de overheid? Wie zal beslissen?

In mijn visie moet de overheid aan het stuur van de veranderingen zitten. Omdat de politici en onze democratie mij nauw aan het hart liggen. Omdat privatisering gericht is op de belangen van enkelen, niet voor de ganse gemeenschap.



De overheid moet initiatieven nemen op armoede uit de wereld te bannen. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, schoon en betaalbaar water, een goede gezondheidszorg, waardig werk, een leefbaar klimaat, gendergelijkheid en bestrijding van discriminatie en racisme. Een hele mond vol, wellicht is dit de grote uitdaging voor morgen: politici vinden die op lange termijn samen met de burgers deze levensbelangrijke items willen aanpakken.

Vierde industriële revolutie

We staan voor een vierde industriële revolutie. Computers, robots nemen het werk over in de fabrieken, gigantische geldsommen verplaatsen zich in een paar seconden over de wereld. Bedrijven de-lokaliseren van goedkoop naar goedkoper. Dit alles wordt verscherpt en versneld door de bankencrisis, de economische crisis, de vluchtelingencrisis en het terrorisme.

Veel mensen hebben de indruk dat iedere sociale bescherming weg valt. De oplossing kan geen oplossing zijn waarbij ieder voor zichzelf vecht. Dat is een jungle met overlevingskansen voor de sterkste, de rijkste.

Nationalisten maken gebruik van angstgevoelens en conservatieve oplossingen om meer politieke macht te verwerven. Andere politici hebben koudwatervrees om tegen de stroom in te gaan en hun achterban positief te mobiliseren voor alternatieven. Inertie leidt tot achteruitgang en verlies.

De jonge generatie speelt volop in op de nieuwe trends en organiseert zich via horizontale lijnen en netwerking. Slechts een kleine groep is conservatief en xenofob. Het overgrote deel wil een positieve en eerlijke toekomst. Wij moeten geen angst hebben voor verandering. Laten we er samen aan werken. Ook met Trump als wereldleider is het einde van de wereld niet in zicht ! Maar creativiteit, inzet en mobilisatie zullen noodzakelijk zijn. Helder en logisch denken, kritische analyse en vrij onderzoek kunnen helpen om de juiste acties te ondernemen. Onze toekomst is humanistisch.

* * *



Heb je tips voor boeken die thuishoren in de bibliotheek van het huisvandeMens?

Boeken over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen bijvoorbeeld. Ik weet het, dat klinkt best abstract. Ik haal er een paar van de plank, als voorbeeld. Nieuwe rituelen van Maarten Inghels over, wat dacht je, de nieuwe rituelen van de moderne mens. Of Hoogsensitiviteit in het dagelijks leven van Ilse Sand, de titel spreekt voor zich.

Een geheel aparte kast staat vol boeken en werkmateriaal voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met verlies. Hun ouders, leerkrachten... kunnen die ontlene om er dan samen met de jongere of het kind mee bezig te zijn. Zoals de Sterrenkaartjes, om na het overlijden van een dierbare fijne herinneringen op te halen. De sokken van de olifant, is de naam van dit project. Vandaar dat we in de wandelgangen spreken van 'sokkenkast'.

Begint de inspiratie te komen over wat er in onze bibliotheek nog ontbreekt? Of word je nieuwsgierig naar wat je er allemaal al kan vinden? Surf naar www.colibris.be/huisvandemens voor onze online catalogoog. Nog in opbouw, steeds gevulder en vollediger. De gele post-its aan de sokkenkast, met de thema's op zoals

echtscheiding, emoties, verlies van grootouders... Wel die gele post-its zijn aan het verdwijnen en worden vervangen door professionele labelhouders. Niet vanzelf, maar dankzij de hulp van vrijwilligers wordt onze bib steeds professioneler.

Er staat trouwens ook een boek van een vrijwilliger op de planken. In Saluut, alle rijpe dingen willen sterven blikt Jo Verhalle terug op de enorme evolutie in de palliatieve zorg die zij als hulpverlener zelf meemaakte.

Zoek online, kom snuisteren, ontleen... en laat ons jouw tip weten voor onze volgende aanwinst (via kortrijk@deMens.nu of tel. 056/25 27 51).

woensdag 17 mei 12u-19u, Openhuis: de bib op punt
Tegen de Week van de Opvoeding staat onze sokkenkast op punt. Klaar om jou te ontvangen met info over De sokken van de olifant.



Een herinnering aan de gele post-its op de 'sokkenkast', 'verlieskast' dekt ook de lading.

EEN

KANT

Woorden kunnen mensen beroeren. Het is ongelofelijk, wonderbaarlijk, bovennatuurlijk. Uit de schijnbaar dode letters ijlen gevoelens en gedachten op. Ze landen in onbestemde gebieden van de hersenen. Ze hebben geen respect. Ongevraagd verleggen ze de kronkels van de geest. Soms knopen ze gedachten en emoties aan elkaar of weten ze stevige verbanden door te knippen. Niets is gevaarlijker dan woorden.

Onlangs werd ik door zo'n woord gegrepen. Het stond als "kantelmoment" geschreven. "Kantelen", de neiging tot veranderen of het los komen van. En dan dat "moment". Die onooglijke fractie van de tijd, waar je tegelijkertijd het nu en de toekomst ziet. Zoiets wat je meemaakt als de adrenaline door je lijf giert als je dreigt tegen iets aan te knallen. Het kantelmoment, het nu dat plots naadloos in een nieuwe toekomst overgaat. Uit de euforie van het kantelmoment ontsnapte onderstaande tekst.

Bijna gekanteld.

In 2008 dreigde de "vrije" markt te kantelen. Overal ter wereld gingen de alarmbellen af. Politici werkten zich uit de naad om "de vrijheid" te gaan redden. Er werd van de burger inspanningen gevraagd om het fundament van het groot kapitaal te helpen ondersteunen. Het instorten van dat theater zou algemene armoede met zich meebrengen. In de typische Newspeak klonk dat als "It's too big to fail!". De solidariteit werd gemobiliseerd om het egoïsme bij te gaan staan. De fine fleur van de financiële wereld keek tevreden toe hoe de nationale

regeringen het vel van hun burgers afstroopten. Dergelijke burgerzin werd bij de bestuurders van de financiële instellingen in dank afgenomen. Daarom stoppen ze, vandaag de dag, zichzelf terugriante bonussen toe. Het egoïsme is een rationele logica.

De kanteling van de moraal.

De vrije markt hanteert een welbepaalde moraal, een economische moraal. Hij is dus niet amoreel (zonder morele preoccupatie, buiten zedelijke overwegingen om). Die moraal is zichtbaar in het dagelijks leven: de zin van het leven bestaat uit het bevredigen van behoeften, de zin van het ondernemen uit het maximaliseren van de winst. De mens kan cijfermatig bepaald worden (Zie de digitalisering van de geest in het vorige Zoeklicht). De mens past binnen de kolommen en rijen van een werkblad. De vrije markt is een motor die loopt op een brandstof van eigenbelang en egoïsme. De vrije markt is heilzaam en onfeilbaar. Zijn onzichtbare hand leidt het leven in goede banen en zoals gebruikelijk zijn zijn wegen ondoorgrondelijk. De vrije markt-economie is een godsdienst geworden. Het dogma

van de onfeilbare, onzichtbare hand. De erediensten van de vrije markt kennen veel bijval. Het consumentisme wordt ruim in zijn tempels, de koopcentra, bedreven.

De vrije markt is immoreel (strijdig met de goede zeden). Ze negeert de effecten op langere termijn (klimaatwijziging, schaars worden van de grondstoffen). Ze hanteert het recht van de sterkste (een kenmerk van het fascisme). Ze gaat voorbij aan de sociale implicaties (ondanks het maken van winst worden werknemers afgedankt). Ze leidt tot uitbuiting en slavernij (delokalisatie naar landen waar de bescherming van de werknemers minimaal is).

Zonder kanten.

De burger staat vrij sceptisch tegenover de klassieke instituten. Dat komt omdat de politici van de establishment-gezinde-partijen (open vld, cd&v, sp.a) een dubbelgezicht hebben. Ze proberen 2 botsende belangen te dienen: de belangen van de internationale aandeelhouders en die van de lokale burgers. Er zijn tal van recente gebeurtenissen die mijn bewering kunnen staven: het toneel rond het CETA-handelsakkoord en de poging tot participatie door een Chinees staatsbedrijf in Eandis (de lokale burgers worden van deelname uitgesloten – In

ELT TIJD.

Duitsland participeren de burgers ruim in het energie-distributie-netwerk. Sommige politici houden niet van openbaarheid en transparantie. Laat staan van burgerparticipatie).

Ik schreef mij, samen met meer dan 10000 geëngageerde burgers, als mede-eiser in voor een rechtszaak tegen de Belgische staat (Vzw Klimaatzaak). De bedoeling is de Belgische staat in gebreke te stellen (naar Nederlands voorbeeld) wegens grote nalatigheid in het nemen van maatregelen, die de klimaatwijziging kunnen milderen. In plaats van zich voor een debat open stellen, gaan de politici zich verschuilen achter een bevoegdheids-kwestie (Wie van de 4 overheden is bevoegd en voor wat?). Het signaal naar de burger is pijnlijk. Het is een daad van lafheid om zich achter institutionele barricades op te sluiten.

Behoudsgezinde tegenkantingen.

De maximalisering van de winst maximaliseert de ongelijkheid. Hoe rijker je bent, hoe sneller je rijkdom gaat groeien. Met een knipoog naar het Darwinisme, zouden we mogen spreken van “the survival of the fittest”. De onzichtbare hand van de neoliberale economie is op langere termijn rampzalig voor de samenleving. Een schare politici vergeet bovendien om politiek te voeren (Zie “het dubbelgezicht” in de vorige paragraaf). Deze elementen zijn brandstof voor de ontevredenheid van de burgers. Behoudsgezinde politici weten met een klare taal een groot deel van het ongenoegen te kapen (Trump in de VS, Wilders in Nederland, Orbán in Hongarije, Le Pen in Frankrijk, ...). Men

profileert zich tegen het establishment (een houding die het n-va in Vlaanderen geen wind-eieren legt). Die schijnbare tegenstrijdigheid, namelijk “behoudsgezind versus tegen zijn”, valt te lezen als het in stand willen houden van dat establishment, maar dan met hun mannetjes die de touwtjes in handen houden. Behoudsgezinde politici zijn allergisch aan burgerparticipatie. Hun discours is tijdelijk. De klare taal zal snel tot wartaal verworden want de onmenselijkheid zit in het neoliberale systeem zelf verweven.

De menselijke kanteling.

Als het probleem de onmenselijkheid is, dan is het duidelijk dat we werk moeten maken van het humaniseren van het economische systeem. Economie staat voor een goed en zuinig beheer van de middelen. Menselijke waarden, zoals solidariteit, duurzaamheid, vrede, openheid en transparantie, moeten voortaan gaan meetellen in het economische plaatje. De financiële waarde zal in relatie met de menselijke waarde staan. Milieuvriendelijke producten zullen “duurder” zijn. Kledij, die in sweatshops geconfectioneerd wordt, zal onbetaalbaar worden. Producten met een geringe levensduur (of een ingebouwde slijtage) zullen minder aantrekkelijk worden. Er zal meer aandacht besteed worden aan het herstelbaar maken van gebruiksvoorwerpen. Open bron wordt verkozen boven de geslotenheid van een welbepaalde fabrikant. De burger zal meer en beter kunnen participeren in lokale bedrijven en andere vormen van dienstverlening.

De coöperatieve gedachte wordt in eer hersteld. We worden terug een “homo cooperans”. Er zullen terug plaatselijke “commons” gevormd worden met collectieve bezittingen. Het succesvolle autodeelsysteem van Cambio is daar al

een perfecte uitvoering van. Het is zeer menselijk om kennis te vergaren en deze met anderen te delen. Wikipedia is daar een mooie illustratie van. De ontwikkeling van de vrije software Linux laat zien hoe effectief een gemeenschappelijke technologische ontwikkeling kan zijn. Het bruist van creativiteit en activiteiten om tot een humane economie te komen.

Een kanteltijd

We leven in een boeiende tijd. We zijn bewust van een aantal gevaren, maar we hebben onszelf nog niet verloren. We hebben een beeld van de toekomst waarin het voor de mens goed leven zal zijn. We zijn enthousiast om het te realiseren. We kunnen uit een ruime bagage aan maatschappijvorming putten. We zijn beducht voor grote utopieën die in een totalitaire verschrikking eindigen. We zijn eerder benieuwd naar die kleine utopieën die sprankelen van hoop. Die lichtpuntjes zijn de olie die het maatschappelijk gewricht zullen smeren. Het scharnier komt traag in beweging. Langzaam aan wentelen we naar een humanere samenleving. Het is geen moment. Het neemt rustig zijn tijd. We leven in een kanteltijd.





Zondag 22 januari

Nieuwjaarsreceptie

een pittige start van het nieuwe jaar.



Op zondag 22 januari nodigen het Vrijzinnig Centrum Mozaïek en de vzw Vrijzinnige Werken alle leden en sympathisanten uit om te klinken op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie kleurt dit jaar Italiaans met pasta, lekker wijn en uiteraard ook veel muziek! Inschrijven hoeft niet. Breng gewoon je uitnodiging mee... Afspraak in de grote zaal om 19u00 (wij openen de deuren om 18u45).

Lidmaatschap 2017

Door steunend lid te worden van Mozaïek geef je de werking van Mozaïek een flinke duw in de rug en krijg je korting op inkomrijzen voor vele van onze activiteiten. Daarnaast ontvang je tweemaandelijks dit onafhankelijk tijdschrift Zoeklicht bij je thuis in de bus.

Het lidgeld van tien euro per jaar (voor individueel lidmaatschap) of vijftien euro voor een gezinskaart (voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd) kan je storten op rekeningnummer **BE33 0012 7576 8046** van VC Mozaïek vzw met als vermelding:

- '2017 + naam, voornaam' voor een individueel lidmaatschap
- '2017 + naam, voornaam + aantal gezinsleden' voor een gezinskaart

Vergeet niet je adres in te vullen, zodat wij weten in welke bus Zoeklicht en andere informatie moet belanden.

Zondag 29 januari

Nieuwjaarsconcert

Superior Jazz Club



Het nieuwjaarsconcert valt dit jaar op zondag 29 januari. De Superior Jazz Club biedt naar goede gewoonte 'bubbels' aan...

Een maand later (zondag 26 februari) is het weer feest met de Mardi-Gras special van de Superior Dance Band!

Tijdstip: de concerten beginnen steeds om 19u

deuren: vanaf 18u30

Organisatie: VC Mozaïek i.s.m. Superior Jazz Club

Wetenschapscafé Kortrijk

Wetenschappers over werk en passie



Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!

Het laatste wetenschapscafé van het lopend seizoen gaat door op dinsdag 7 maart 2017:

Hatsjie! Iedereen allergisch?

De opmars van hooikoorts en huisstofmijt is niet te stuiten. Het pollenseizoen start in het voorjaar en betekent voor steeds meer mensen een periode van snotteren, niezen en jeukende ogen. Vooral de jongere generaties worden getroffen. Bijna de helft van de groep van 20 tot 40 jarigen heeft last van hooikoorts (gras- en bomenpollen) of huisstofmijt. Over de hele Belgische bevolking gaat het over 1 op 3. Zijn we binnenkort allemaal allergisch? Wat is er aan de hand en kunnen we er iets aan doen?

Meer informatie: www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk.

Wil je als eerste op de hoogte zijn over de concrete inhoud en de gasten die wij ontvangen?

Teken in op de nieuwsbrief: www.wetenschapscafekortrijk.be

Het Wetenschapscafé Kortrijk is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Het wetenschapscafé is een initiatief van de cel wetenschapscommunicatie van de Associatie Universiteit Gent, en wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.

VC Mozaïek vzw en Vormingplus M&Z West-Vlaanderen zijn medeorganisator voor de Kortrijkse wetenschapscafés.

Café.Org

Op zoek naar een vergaderruimte voor jouw vereniging? Dan is 'Café Org' iets voor jou!

Eén maal per maand (behalve juli & augustus) stelt Mozaïek gratis lokalen ter beschikking voor bestuursvergaderingen en werkgroepbijeenkomsten van plaatselijke verenigingen. Vooraf en nadien kan gezellig nagepraat worden in het Mozaïekcafé.

Geïnteresseerd? Op onze website vind je alles over 'Café Org': www.vcmozaiek.be

ComedyTrack on Tour

Stand up comedy in Mozaïek

Gedurende 8 maanden geven telkens 2 topcomedians op verschillende locaties in Kortrijk een voorsmaakje van hun nieuwe avondvullende programma. Onder de deskundige leiding van gastheer en presentator Jan-Bart De Muelenaere kan je elke derde dinsdagavond van de maand om 20u15 genieten van comedy voor slechts € 8,00.

De tour doet 4 keer Mozaïek aan (afspraak in het café of in de grote zaal).

Dinsdag 21 februari 2017

Erhan Demirci



Als zoon van een Turkse mijnwerker experimenteerde Erhan met comedy tijdens zijn studentenjaren. Zijn finaleplaats op de Culture Comedy Award 2009 én de juryprijs van de 123 Comedy Award 2010 maakte van hem een grote belofte binnen het Vlaamse comedyland. "Van deze man gaan we nog horen" opperde De Standaard en Erhan loste die verwachting meteen in. De voorbije jaren toerde hij met het comedycollectief Hakims of Comedy en deed zo menig cultureel centrum in zowel Vlaanderen als Nederland aan.

In zijn eigen stand-up optredens ontziet deze rasechte gastarbeiderszoon geen enkel onderwerp - zijn eigen uittocht van het harde, Limburgse dorpsleven naar het nog hardere "life in the ghetto" van Brussel nog in het minst. Niet alleen politiek & integratie vormen zijn inspiratie, het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert deze comedian des te meer.

Noteer ook de volgende
ComedyTrack on Tour data:

21 maart 2017: Jens Dendoncker & Nigel Williams (VC Mozaïek)
18 april 2017: Bert Gabriëls & Piv Huvluf (VC Mozaïek)

Raf Coppens



Raf Coppens is terug waar hij begon: tussen de mensen. Grappen over de actualiteit en het dagelijkse leven. Kort op de bal en licht bijtend. Geen poëtisch taalgebruik, eerder rechttoe, rechtaan. Het leven zoals het is, recht in uw gezicht gegoooid. Opgejaagd door de moderne tijd. Om de tien seconden een pointe. Geen andere komiek doet beter.

Uitverkochte theaters, eindejaarsshows op VTM, Museeumwoppen, veel te kleine pyjama, Dominee, Gala van de Gouden schoen, 15 volavondtournees, 2 verkiezings- shows, winnaar Humo's comedy Cup 99, >2000 optredens, Humorologie '96, enigste Belg ooit in The Comedy Store, Humo's Rock rally '92, Koning Voetbal, leraar wiskunde, tekstschrijver Jacques Vermeire, Bonjour Micro, 150 imitaties, sneltreincabaretier, columns in Het Nieuwsblad, Comedy Casino, De Raadkamer, cursiefjesschrijver op site Eendracht Aalst, komiek bij Sportstories, enigste komiek zonder eigen DVD, pedofielenmedley.

Verdient dat een feestje of niet?

De ticketverkoop van alle voorstellingen van Schouwburg Kortrijk wordt georganiseerd door UiT in Kortrijk:

Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk - 056 23 98 55 -

<http://schouwburgkortrijk.be/>

UiT in Kortrijk is open:

Ma: 10:00u tot 12:30 - 13:30u tot 18:00u

Di: VM gesloten - 13:30u tot 18:00u

Woe: 10:00u tot 12:30 - 13:30u tot 18:00u

Do: VM gesloten - 13:30u tot 18:00u

Vr: 10:00u tot 12:30 - 13:30u tot 18:00u

Vrijzinnigen en...

“l’esprit du temps.”



Vrijzinnigen van mijn generatie herinneren zich nog levendig hoe Vlaanderen in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw een ‘CVP-staat’ werd genoemd. In die tijd had de Katholieke Kerk via partijpolitiek grote invloed op de wetgeving i.v.m. abortus, euthanasie en de verkoop van middelen voor anticonceptie. Ze slaagde erin de opvoering van sommige toneelstukken te verbieden en bepaalde boeken uit de winkelrekken te laten verwijderen.⁽¹⁾

Vrijzinnigen hebben jarenlang gestreden tegen de dominantie van de Kerk in het openbaar leven die door het opleggen van haar morele normen de vrijheid van andersdenkenden aan banden legde.⁽²⁾ Daar intussen de invloed van de Katholieke Kerk tanende is, lijkt het alsof voor sommige vrijzinnigen een nieuwe vijand opdoemt: de islam. Nu steeds meer aan wensen voor de godsdienstbeleving van moslims wordt tegemoet gekomen, vrezen deze vrijzinnigen voor het (voort-)

bestaan van de seculiere samenleving. Moslims zouden volgens hen het publieke leven willen determineren. Enkelen wijzen zelfs op het gevaar af te glijden naar een ‘soumission’-situatie waar de samenleving aan de wetten van de sharia wordt onderworpen.⁽³⁾ De populistische uitspraak “niet wij aan hen, maar zij moeten zich aan ons aanpassen!” wordt in vrijzinnige middens steeds vaker gehoord en men is niet van plan, nu men eindelijk de pastoor eruit gegooid heeft, de deur voor de komst van de imam wijd open te zetten. Kortom: die moslims moeten niet teveel kapsones hebben!

niet bekend als trouwe bezoekers aan de moskee en niet bepaald erg bedreven in kennis en lectuur van de Koran. Vaak hebben ze een crimineel verleden achter de rug, een gevolg van o.a. schooluitval, discriminatie op de arbeidsmarkt, etnische segregatie en sociale achteruitstelling. Onder invloed van haatpredikers en propaganda via internet raken ze geradicaliseerd, voelen zich plots een uitverkoren held geworden, en blijken in staat, bij gebrek aan enig normbesef, in naam van Allah tot het plegen van de meest bloedige terreurdaden.

Zoals wel vaker legt rechts ook in dit geval de schuld bij links als zou links de moslims, uit electoraal opportunisme, ‘gepamperd’ zou hebben. Het is echter te gemakkelijk de oorzaak van de problemen (alleen) op de maatschappij af te schuiven. Zowel de ouders als de moslimgemeenschap zelf gaan m.i. hierbij niet vrijuit. Gebrek aan ouderlijk gezag en aan gezag binnen de religie zelf alsook



Geconfronteerd met een toevloed van moslim-migranten in Europa, en meer nog door de recente dreiging door blinde moslimterreur, is deze houding voor een deel te verklaren. Heel wat Syrië-strijders en aanslagplegers staan echter





het, op enkele schuchtere pogingen na, ontbreken van een open Europese islam, hebben bijgedragen tot de ontworteling van jongeren bij wie elk toekomstperspectief ontbrak.

Toegegeven: ook ik heb bijvoorbeeld enige moeite in het straatbeeld met iemand in djellaba. Ik vind dat gewoon bij ons niet passen. Zo is er nog meer kledij (die niets met islam te maken heeft) die ik ongepast vind, maar geen haar op mijn hoofd zou eraan denken het dragen ervan te verbieden.⁽⁴⁾ Uiteindelijk gaat het om een vrije keuze, vrijheid die we trouwens voor onszelf opeisen.

Zo heb ik bijvoorbeeld evenmin bezwaar tegen een moslima met hoofddoek, ook niet tegen zij die achter het loket haar job perfect uitvoert, maar ik zou wel bezwaar hebben tegen een vrouwelijke rechter met hjaab in een rechtszaak. Alleen al de schijn wekken dat op basis van andere criteria dan de Belgische wetgeving een uitspraak wordt gedaan, zou voor mij niet kunnen.⁽⁵⁾

Af en toe koop ik iets bij de Marokkaanse slager, eet in dat geval dus halal maar zou natuurlijk niet aanvaarden dat iedereen daartoe wordt verplicht.

Niemand kan een ander verplichten alcohol te nuttigen maar evenmin alcohol aan iedereen te verbieden.

Waar gaat het uiteindelijk om?

Patrick Loobuyck heeft het volgens mij bij het rechte eind waar hij stelt dat, in een seculiere maatschappij, mensen hun

eigen leven mogen vormgeven op basis van oude teksten en regels, maar tegelijk moeten aanvaarden dat die teksten en regels niet kunnen worden angewend om het publieke leven te normeren of grondrechten van mensen te beperken.⁽⁶⁾ Er kan inderdaad geen sprake van zijn om verworven democratische grondrechten in te leveren. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de vrije meningsuiting, maar o.m. ook aan de scheiding van Kerk en Staat, de gelijkheid van man en vrouw, en de rechten van homo's en transgenders.

De vrijzinnigen zullen, zeker indien deze in gevaar zouden komen, de basiswaarden van de Verlichting blijven verdedigen. Hebben ze gelijk om waakzaam te zijn? Kent de Europese samenleving, zoals de Duitse filosoof Habermas beweert, in deze tijd juist te weinig Aufklärung? In de huidige tijdsgeest, gekenmerkt door toename van diversiteit en multiculturalisme, moet de vrijzinnige traditie van de Verlichting haar verworven plaats tussen andere spirituele tradities veilig stellen. Het gaat daarbij echter niet om de andere te bestrijden maar integendeel vanuit de vrijzinnige traditie juist een positieve inhoudsbepaling te geven aan een eigentijdse, tolerante vrijzinnige levenshouding.



Noten:

⁽¹⁾ De roman 'Gangreen' van Jef Geeraerts werd op bevel van de (socialistische!) Minister van Justitie Alfons Vranckx in 1969 omwille van de pornografische inhoud uit de handel genomen terwijl het boek datzelfde jaar de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza had gekregen.

⁽²⁾ Zo richten vrijzinnigen in die tijd de Vereniging voor Crematie op. Deze praktijk was toen nog door de Kerk verboden. Op de dag van het Laatste Oordeel zouden de doden immers uit hun graf opstaan, wat bijgevolg een probleem opleverde voor hen wiens as was verstrooid.

⁽³⁾ Soumission: roman van Michel Houellebecq, waarin geschetst wordt hoe Frankrijk in 2022 een eerste islamitische president krijgt en het land geïslamiseerd wordt. (Editions Flammarion 2015)

⁽⁴⁾ Een boerka moet natuurlijk wel verboden worden.

⁽⁵⁾ Iedereen zal zich de strijd van vrijzinnigen herinneren om kruisbeelden in gerechtszalen te laten verwijderen.

⁽⁶⁾ Opinie in De Morgen van zaterdag 24 september 2016 onder de titel: 'Niet alles is onderwerping.'

Wat had je gedacht?

Voorspellen



Ik moet bekennen dat ik nauwelijks in staat ben om met enige zekerheid te bepalen wat ik binnen een tijdsspanne van pakweg een uur zal uitspoken of in welke toestand ik me dan zal bevinden, mocht ik naar ik hoop nog zijn. Het verbaast me dan ook telkens weer hogelijk dat allerlei vaak als deskundigen beschouwde mensen met grote stelligheid kunnen beschrijven hoe de wereld er over bijvoorbeeld tien jaar zal uitzien. Soms slaan hun predicties zelfs op een periode van meerdere decennia.

Ze zouden naar mijn mening beter moeten weten. Want zogenaamde futurologen en andere waarzeggers uit het verleden bleken er bij nazicht achteraf glad naast te hebben gezeten. En aan de andere kant kan je je afvragen wie, om maar iets te noemen, de recente economische crisis heeft voorspeld, of de brexit, of de verkiezing van Donald Trump, of de razende opmars van de sociale netwerken? Tenzij je natuurlijk een believer bent van de wazige voorspellingen van Nostradamus die even vatbaar zijn voor tegenstrijdige interpretaties als bijvoorbeeld de bijbel, kan je niet anders dan besluiten dat voorspellingen, niet kloppen, ook niet als ze er uitzien als exacte wetenschap.

Het rapport van de Club van Rome uit 1968 vermeldde allerlei exacte cijfers en gaf precieze vervaldata aan, onder meer dat tegen 2000 de wereldeconomie met twintig procent zou krimpen. De auteurs hadden even de opkomst van de economieën van de nieuwe groeilanden uit het oog verloren. Op de website van het Nederlandse Mens en samenleving kan je daarover een grondige recensie lezen, mochten vergissingen je aandacht verdienen.

Wel heeft het rapport zijdelings gewezen op een trend die uiteindelijk tot de opwarming van de aarde heeft bijgedragen,

wat niet onverdienstelijk is. De wetenschappelijke wereld, op de adviseurs van Donald Trump en ook nog wat tot regimewelgevalligheid neigende geleerden uit de Chinese, Indische en andere groeilanden na, is het nu wel zo ongeveer eens dat die opwarming wel plaats vindt. Nu zelfs Frank Deboosere zich daarbij aansluit, ben ik geneigd om daarin mee te gaan. Maar de weer eens precieze cijfers en jaartallen vermeldende rapporten daarover, die we bijna dagelijks uit de media kunnen halen, boezemen me weinig vertrouwen in.

Het einde van de wereld, waarmee meestal bedoeld wordt het einde van de mensheid ofwel het opnemen van de goede mensen in een of ander paradijs en het vernietigen of verdoemen van de onfortuinlijke slechteriken, wordt om de haverklap voorspeld en niet alleen door de mormoonse kerk of door de Getuigen van Jehova. Het is zeer instructief om de lijst van voorspellingen hierover te raadplegen in de Wikipedia, je gelooft je ogen niet als je ziet wie daar allemaal en met ogenschijnlijk goede argumenten aan meegedaan heeft. Maar een ding staat vast: er is geen enkele van die voorspellingen uitgekomen, ook al geloven blijkbaar miljoenen mensen er keer op keer weer in.

Futurologen, een lichtjes verdachte beroeps categorie overigens, als Alvin Toffler onthouden zich wijselijk van het berekenen van exacte data en data, maar beschrijven dan weer in minder of meer vage termen allerlei cultuurfenomenen en maatschappelijke evoluties die ons te wachten staan. Door dit opzettelijk gebrek aan preciesheid is punctuele kritiek op hun stellingen moeilijk, je kan het vaak in grote lijnen met hen eens zijn, dat geldt zeker voor de teneur van Tofflers werk, want meer kan ik daarover niet zeggen want ik heb hem niet grondig bestudeerd. Je zou ook hetzelfde kunnen



zeggen over verstokte Hegelianen en even rabiate marxiserende denkers, die in mindere of meerdere mate geloven in de onvermijdelijke gang van de geschiedenis: in grote lijnen moet je met hen meegaan, maar veel praktische informatie over onze toekomst hebben ze niet te melden.

Uit het wijdverspreide geloof in al die waarzeggerij moet je met grote tegenzin bijna de conclusie trekken dat doorgedreven scholing niet lijkt te helpen om misvattingen uit de wereld te bannen. Je zou er cultuurpessimist van te worden.

Hooguit kan je uit de geschiedenis en uit nu aan de gang zijnde tendensen een aantal mogelijke varianten afleiden die zich kunnen voordoen in de nabije toekomst. Enige schroom lijkt dus wel aangewezen als je het over de toekomst hebt. Ik kan hier dan ook hoogstens vertellen wat ik nu zie gebeuren en waarvan ik vrees dat het alleen maar erger zal worden.

Ik zie en verwacht een toenemende individualisering of een terugvallen op een kleine groep, wat daar een uitvloeisel van is. Het ieder-voor-zich gevoel neemt denk ik almaar toe. Dit leidt er ook toe dat de maatschappelijke omvang en de omgangsvormen verruwen, en dat betreurt ik. De solidariteit is niet meer de heersende manier om de samenleving te ordenen en dat is ook op politiek gebied aantoonbaar. Anderzijds neemt de emotionaliteit de overhand over de redelijkheid. Talloze uitingen van gevoelens als rouw, blijdschap, woede of onvrede worden dan weer wel eerder collectief dan individueel beleefd, maar die collectiviteit is een zogenaamde peer group, wat een soort groepsindividualisme veronderstelt. Wij en de anderen in de plaats van ik

en de anderen Ik vrees dat de kunstmatige solidariteit die gesuggereerd wordt door de sociale- netwerkmedia, daartoe bijdraagt en steeds meer zal bijdragen.

Dit past in een steeds toenemende commercialisering en het herleiden tot een businessmodel van alle mogelijke openbare diensten, sociale organisaties en cultuurorganisaties. De markt overheerst en dat kan je merken aan de gebruikte terminologie. Patiënten en toeschouwers worden cliënten, de unique selling propositions vliegen in het rond in galeries en schouwburgen, managers en consultants schieten op als kool in alle sectoren die op menselijkheid in de plaats van winst zouden moeten berusten.

Ik wens u allen een goed nieuw jaar, maar ik durf niets te voorspellen.





ORGANISATIE

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

Activiteitenkalender



	JANUARI		
HV KORTRIJK	DONDERDAG 05/01/2017 OM 19:30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 08/01/2017 OM 10:45 U	Opening tentoonstelling Beritos (Gilbert Vangampelaere): kleurrijke en abstracte vormen	De Geus
UPV	DINSDAG 10/01/2017 OM 14:30 U	Waar krijgen we kanker van? Dr. Rik Schots	Mozatek
AVK KORTRIJK	DONDERDAG 12/01/2017 OM 19:00 U	Voordracht 'WO I - lief en leed' door Greet Verschatse	Mozaïek
MOZAÏEK	ZONDAG 22/01/2017 OM 19:00 U	Italiaanse Nieuwjaarsreceptie van Mozaïek en vzw Vrijzinnige Werken	Mozaïek
HVV	DONERDAG 26/01/2017 OM 20:00 U	filosofiecyclus Hans Achterhuis	CC De Schakel
OUDEVERENIGING VOOR DE MORRAAL	ZATERDAG 28/01/2017	Nieuwjaarsreceptie: inleiding door sexuologe Vanweehaeghe Sybille gekend door het VTM programma "Blind Getrouwd"	Ubuntu
POINCARÉ	ZONDAG 29/01/2017 OM 11:00 U	Nieuwjaarsreceptie vrijzinnige gemeenschap waren	Mozaïek
MOZAÏEK	ZONDAG 29/01/2017 OM 19:00 U	Nieuwjaarsconcert van de Superior dance Band	Mozaïek
	FEBRUARI		
HV KORTRIJK	DONERDAG 02/02/2017 OM 19:30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
VORMINGPLUS +MOZAÏEK+BIB	DONERDAG 02/02/2017 OM 19:30 U	Vrijspraak (1/3): Amor Mundi met Peter Venmans	Vormingplus
ANTIPODE	VRIDAG 03/02/2017	Reiscafé	Mozaïek
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 06/02/2017 OM 10:45 U	Opening herdenkingstentoonstelling John Maes	De Geus
HV KORTRIJK	ZONDAG 12/02/2017 OM 10:00 U	Algemene Ledenvergadering HV Kortrijk	Mozatek
HV KORTRIJK	ZONDAG 12/02/2017 OM 11:00 U	"En de 7e dag is er het Woord"	Mozaïek
UPV	DINSDAG 14/02/2017 OM 14:30 U	Wat als liefde wetenschap wordt! Sybille Vanweehaeghe	CC De Schakel
HVV	DONERDAG 16/02/2017 OM 20:00 U	Filosofiecyclus: Johan Blommaert	Mozaïek
HV KORTRIJK	VRIDAG 17/02/2017	Memento, Poëziewandeling in het kader van de week van de poëzie	Mozaïek
MOZAÏEK; MUZIEKCENTRUM TRACK	DINSDAG 21/02/2017 OM 20:15 U	ComedyTrack on Tour: Erhan Demirci & Raf Coppens	Mozaïek
AVK KORTRIJK	DONERDAG 23/02/2017 OM 19:00 U	Voordracht over Breughel de Oude, door Armand Sermon. Met Gargantuesk buffet	Mozaïek
VORMINGPLUS +MOZAÏEK+BIB	DONERDAG 23/02/2017 OM 19:30 U	Vrijspraak (2/3): Amor Mundi met Antoon Vandevelde: De Wereld en Ik	Vormingplus
MOZAÏEK	ZONDAG 26/02/2017 OM 19:00 U	Mardi-gras concert van de Superior Dance Band	Mozaïek
	MAART		
HV KORTRIJK	DONERDAG 02/03/2017 OM 19:30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ANTIPODE	VRIDAG 03/03/2017	Reiscafé	Mozaïek
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 05/03/2017 OM 10:45 U	Opening tentoonstelling Luc Vandorpe: tekeningen	De Geus
MOZAÏEK; HOWEST; VORMING+	DINSDAG 07/03/2017 OM 19:45 U	Wetenschapscafé: 'Allergie (lederen Allergisch?)	Mozaïek



MOZAÏEK – HUJO – HVDM	WOENSDAG 08/03/2017	'Digimores' debatwedstrijd voor vrij-zinnige jongeren	Mozaïek
HVV	DONDERDAG 09/03/2017 OM 20.00 U	Filosofiecyclus: Maarten Boudry	CC De Schakel
HVV LANDELIJK	ZATERDAG 11/03/2017	Algemene ledenvergadering HVV landelijk	Mozaïek
UPV	DINSDAG 14/03/2017 OM 14.30 U	Waarom kritisch denken? Dr. Stefaan Blancke, UGent	Mozaïek
VORMINGPLUS +MOZAÏEK+BIB	DONDERDAG 16/03/2017 OM 19.30 U	Vrijspraak (3/3): Amor Mundi met Dirk Van Duppen: De Supersamenwerker.	Vormingplus
MOZAÏEK, MUZIEKCENTRUM TRACK	DINSDAG 21/03/2017 OM 20.15 U	ComedyTrack on Tour: Jens Dendoncker & Nigel Williams	Mozaïek
ORGANISATIECOMITÉ	ZATERDAG 25/03/2017 OM 10.00 U	Lentefeest 6-jarigen	Stadsschouwburg
MOZAÏEK	ZONDAG 26/03/2017 OM 19.00 U	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
	APRIL		
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 02/04/2017 OM 10.45 U	Opening tentoonstelling Charlotte Gardeyn: tekeningen en schilderijen	De Geus
HV KORTRIJK	DONDERDAG 06/04/2017 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
ANTIPODE	VRIJDAG 07/04/2017	Reiscafé	Mozaïek
HV KORTRIJK	ZONDAG 09/04/2017 OM 11.00 U	"En de 7e dag is er het Woord"	Mozaïek
MOZAÏEK, MUZIEKCENTRUM TRACK	DINSDAG 18/04/2017 OM 20.15 U	ComedyTrack on Tour: Bert Gabriëls & Piv Huvluy	Mozaïek
OUDERVERENIGING VOOR DE MORRAAL	WEEKEND 22-23/04/2017	Zedenleer weekend voor kinderen zedenleer uit de basisschool "De Toekomst"	
MOZAÏEK, TRACK, DE KREUN	VRIJDAG 28/04/2017	"Lokale Helden": Muziek Festival op Overleie	Mozaïek
MOZAÏEK	ZONDAG 30/04/2017 OM 19.00 U	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek
	MEI		
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 07/05/2017 OM 10.45 U	Opening tentoonstelling leerlingen van de tekenschool AHA 'Academie Harelbeke Anders', vroeger SABV	De Geus
HV KORTRIJK	DONDERDAG 11/05/2017 OM 19.30 U	Zahir: een filosofische babbel over de dingen des levens.	Mozaïek
HVDM KORTRIJK	WOENSDAG 17/05/2017 OM 12 U	Inloop- en infomoment rond omgaan met verlies: 'De sokken van de Olifant'.	HuisvandeMens Kortrijk
ORGANISATIECOMITÉ	DONDERDAG 25/05/2017 OM 10.00 U	Feest vrijzinnige jeugd	Stadsschouwburg
MOZAÏEK	ZONDAG 28/05/2017 OM 19.00 U	Jazz-avond met de Superior Dance Band	Mozaïek

De Geus

Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
056 72 81 72
www.vcdegeus.be
Zondag van 10.00u tot 13.00u
elke donderdag om 19.00u PingPong

VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be

De Bezatse

Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
info@debezatse.be
www.debezatse.be

VC Poincaré

Stormestraat 131/20
8790 Waregem
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
Zondag van 10.30u tot 13.30u Praatcafé
1ste en 3de vrijdag van de maand
jongerenpraatcafé

OVM-Avelgem

Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
056/64.64.39
ovm.avelgem@scarlet.be
www.ovm-avelgem.be

De Vrijzinnigheid in (pakweg)

Hoe zal de vrijzinnigheid eruitzien binnen 30 jaar? Wat zullen de thema's zijn waar vrijzinnig Vlaanderen zich druk om maakt.

2045



Zal natuurlijk te maken hebben met hoe de maatschappij evolueert in die dertig jaar. In een ander artikel wordt al aangegeven dat ecologie, sociale zekerheid, de taak van de overheid een rol zullen spelen. Ook winst ten opzichte van algemeen belang, en welke machten trekken langs beide kanten?

In de recente geschiedenis heeft vrijzinnigheid zich vooral uitgesproken over morele thema's en minder over economische. De strijd tegen het overheersend katholicisme in de maatschappelijke ordening. De burgerlijke begrafenissen en lentefeesten als rituelen. De strijd voor abortus uit het strafrecht. Het mogelijk en menselijk maken van euthanasie in het einde-levens debat. Allemaal fundamentele zaken die zonder een georganiseerde vrijzinnigheid die ideologisch en praktisch werk leverde niet zouden zijn verwezenlijkt. Wellicht zou het zinnig zijn om naast de morele kwesties iets meer aandacht te ontwikkelen voor meer economische thema's zonder daarvoor leerstellingen te verkondigen. Thema's zoals inkomensverdeling en armoede, die wetenschappelijk



onderbouwd zijn door wetenschappers zoals Bea Cantillon en Thomas Piketty verdienen de aandacht van vrijdenkers. Als vrijzinnige huizen het centrum kunnen zijn van “Kom op tegen kanker” en honderden mensen mobiliseren met een jaarlijkse plantjesverkoop, zou dit ook kunnen bij thema's zoals armoede.

Een evoluerend thema is gender diversificatie. Wij gaan er tot nu toe van uit dat de mensheid te verdelen is in mannetje-vrouwje. Wij vinden ons zelf progressief als wij homo's en lesbiennes in de armen sluiten en dit normaal vinden. Alhoewel, in grootsteden neemt de homodiscriminatie fel toe, en is het bij sommige jongeren bon ton om zich in de week-ends te amuseren met het belachelijk maken, verwijten, bashen van koppels van gelijke sekse. In de verdeling mannetje-vrouwje duiken heel wat ‘tussensoorten’ op die gaan van biseksueel, transseksueel en noem maar op. Ik hoorde een Nederlandse wetenschapster verkondigen dat er zo'n 70 tal ‘paspoorten’ kunnen uitgedeeld worden waarbij men naast het klassieke hetero, de seksuele geaardheid kan omschrijven. Nepal voerde als eerste land ter wereld de term “derde geslacht” in en kende er rechten aan toe. In Australië is Nory May Welby de voorvechter/voorvechtster(?) voor het invoeren van de derde geslachtscategorie. Zij verloor een strijd in 2010, maar won uiteindelijk haar oorlog in 2014 toen het hof van Beroep de derde sekse officieel invoerde. In Frankrijk heeft een persoon via de rechtbank in 2015 een eis gesteld en verkregen om “neutraal” te zijn. Niet man, niet vrouw, maar neutraal. Dit wordt ook zo vermeld op de identiteitspapieren.

Taalkundig ook niet eenvoudig: ‘Zijn’ of ‘haar’ identiteitspapieren? Geen van beide, voornamwoord bestaat nog niet in ons taalgebruik. In 2016 heeft het hof van Beroep van Orleans dit recht terug ingetrokken. Een kleine minderheid van boorlingen heeft een onduidelijk geslacht. Veelal wordt dit opgelost door de dokter die beslist of de betrokkene als man of

vrouw wordt ingeschreven en niet zelden is hier een medische operatie nodig om de beslissing van de dokter fysiek werkbaar te maken. Het lijkt alsof de menselijke soort een Darwinistische omslagfase bereikt. Tegen 2045 een derde, of zelfs al een vierde geslacht? En wat voor discussies zal dit meebrengen, niet alléén wettelijk en moreel, maar hoe nestelt zich dat in de hoofden van de mensen?

Zullen er nog katholieke scholen bestaan in 2045 en welke rol zal de vrijzinnigheid gespeeld hebben. In een vorig nummer van “Zoeklicht” belichtten wij de eigenaardige démarche van de heer Bouve, hoofd van het katholiek onderwijs die het katholiek onderwijs niet meer katholiek vindt en mevrouw Raymonda Verdyck, hoofd van het rijksonderwijs die als reactie pleitte voor één schoolgemeenschap voor alle leerlingen. Gedaan met de stempels. Godsdienst, zowel katholieke als moslim en zedenleer verdwijnen en maken plaats voor een soort burgeropleiding. Wat die





zou kunnen inhouden zal voer vormen voor veel discussies. In beide netten zullen progressieven en conservatieven ontstaan, die het nieuwe systeem verdedigen dan wel het vroegere aanhangen. Realo's en fundi's. Wij tegen zij zal niet zo maar opgaan in een toekomstproject. Tot nu toe kennen wij in zowat elk dorp een vrije school en een school van het gemeenschapsonderwijs, aangevuld met eventueel stedelijk of provinciaal onderwijs. Allemaal één worden en samenwerken ten behoeve van het kind en de opvoeding ; met schoolinfrastructuur die ook gebruikt kan worden voor volwassenenonderwijs, bibliotheek, sport, buurtfeesten, enz... In politieke middens zou dit wel eens kunnen aangegrepen worden als een perfecte vorm van besparen. Zal de georganiseerde vrijzinnigheid dan samenwerken met diegenen die van katholieke huize zijn maar toch de kwaliteit van onderwijs prefereren boven de centen en de zuilen?

Vluchtelingen. Het is toch zeer eigenaardig dat wij als land, zij het Vlaanderen, België, Frankrijk, Nederland en bij uitbreiding Europa allianties smeden waarbij

wij helpen om steden en landen te bombarderen en dan zeggen aan de inwoners ervan die het geweld wegluchten: tot hier en niet verder. Zelfs niet tot hier want wij laten ze niet binnen en wij pleiten voor grenzen rond Europa of rond ons land. En politici profileren zich op het thema tot zij demagoog worden en vluchtelingen het plaatselijk zwembad ontzeggen, bijvoorbeeld. En soms kan het wel terecht zijn dat allianties ontstaan om een conflict in een ver land te beslechten ; wanneer een groepering er in naam van de godsdienst de individuele vrijheid wil aan banden leggen, bijvoorbeeld. Er ontstaat een schizofrene denkwijze door het recht op oorlog voeren te scheiden van het recht op vluchten uit oorlogsgebied. Het lijkt erop dat de wereldvrede nog veel schokken zal moeten incasseren en dat het probleem van de mensen die hun gewelddadig land ontvluchten en hier in kampen leven en langs autostrades ronddolen binnen de 30 jaar nog niet zal opgelost zijn. Wij horen te weinig van de internationale vrijzinnigheid, denk ik dan. Een stem die met kracht en gezag kan spreken in naam van het humanisme.

De kans is niet zo groot dat ik nog leef in 2045, maar die stijgt wel jaar per jaar. Dit heeft te maken met levenskwaliteit, gezondheidszorg, interne vrede in Europa, voortschrijdende techniek. Als ik nog leef in 2045 zal ik niet meer zo fit zijn als heden ten dage en waarschijnlijk hulpbehoevend in minder of meerdere mate. En waarschijnlijk alléén. Eenzaamheid is nu al een probleem, vooral bij ouderen en het probleem zal in de toekomst nog verergeren. Ijveren voor een zinvol levenseinde, inbegrepen de dood, zal een vrijzinnig thema blijven en het zal nodig zijn om erop vooruit te kijken.



Lezers zoeklicht Schrijven

Volgende lezersbrief kwam ons toe uit de virtuele teletijdmachine

Eindelijk kunnen we weer rondlopen zonder die grote helmen op onze kop waarmee we door de virtuele realiteit lopen. Dankzij de vernieuwde hersenimplantaten kunnen we voortaan met elke rechtgeaarde burger gaan skypen. Door de virtuele realiteit hoeven we onszelf niet meer te verplaatsen. Als dat niet ecologisch is. Ik wandel door elke stad ter wereld. Knoop virtueel gesprekken aan met mensen in verre landen. Alles wordt netjes binnen mijn hersenen geprojecteerd. Het is al jaren geleden dat ik nog een mens ontmoet heb. Of er nog veel bestaan weet ik eigenlijk niet. Alles is virtueel geworden. Naar het schijnt lopen er nog vrijzinnigen rond. Wij krijgen geen virtueel contact met die dissidenten. Ze weigeren de implantaten te laten inbrengen. Het schijnt data ze nog verouderen en ziek kunnen worden, want er zwemmen nog geen nano-robotjes in hun bloedbanen rond. Rare mensen, die vrijzinnigen. Ze houden nog vast aan de realiteit.

Real Virty 2045

Vorming: Hoe bereiken we andere generaties?



Op zaterdag 28 januari 2017, 10u, komt de Blauwe Fakkeltent naar West-Vlaanderen. Miet Timmers, coördinator van Generatielink, leert ons wat de verschillen zijn tussen generaties. In deze vorming leer je andere generaties beter kennen zodat je elkaar beter begrijpt en dus beter kan samenwerken. Ben je vrijwilliger? Dan leer je ook hoe je andere generaties bereikt en betreft bij de verenigingswerking. De vorming eindigt met een netwerkmoment. Een vorming bij de Blauwe Fakkeltent is dus een ideaal moment om nieuwe mensen te leren kennen. Willemsfondser of geen Willemsfondser, iedereen is welkom op deze gratis vorming!

Waar?

VOC De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat 1-3
Brugge

Inschrijven?

via e-mail naar vorming@willemsfonds.be
of bel naar 09-224 10 75.

Meer info over de

Blauwe Fakkeltent vind je op
www.willemsfonds.be/BlauweFakkeltent

VLUCHTELING ZOEKT VREDE

Ik betwijfel of er nog gelovigen genoeg zijn daar om een mis op te dragen de zondagvoormiddag, maar zondagnamiddag om 15.00 u zat de kerk van Langemark barstensvol. Langemark, waarvan de totale bevolking vanaf de lente 1915 op de vlucht was. Vooraan stond een dame met lang zwart krullend haar, een eigen geschreven tekst voor te lezen. Zij sprak vloeiend Nederlands met een plat Syrisch

accent : “Toen ik kind was had ik geen behoefte aan Christus, Moslim, Boeddha of Islam om gelukkig te zijn” sprak ze. “Toen ik volwassen werd moest ik kiezen tussen één van de godsdiensten en brak mijn ongeluk aan”. Het was een van de vele getuigenissen die de VZW ‘Wakker voor vrede’ had samengebracht. De organisatie wil in deze tijden van herdenking van oorlog in de Westhoek, die in veel ge-

vallen het toerisme moet dienen, inhoudelijk stofferen en de herinnering vertalen naar vandaag. Er waren nog verschillende getuigenissen, uit Angola, Rwanda, Iran, Pakistan.... Allemaal verschillend, maar met dezelfde gemene deler. Na een slopende reis aankomen in een vreemd land en zich twijfelend aanpassen. Bureaucratie en het lange wachten op erkenning. Een aantal hebben ondertussen politiek



asiel of erkenning en werk, een aantal anderen niet. Een aantal zijn met hun gezin herenigd, een aantal niet, een aantal gedeeltelijk. Allen getuigden zij dat zij hier menselijkheid hebben gevonden in de vorm van één of meerdere Vlaamse burger die zich om hen bekommerden en hen mee over de schreef trokken om hun eerste stappen hier te zetten; hetzij via taal cursus, zoektocht naar onderdak en werk, school, hulp met paperassen, voedselbedeling. Muziek was er ook. Een strijtkoor bracht liederen met onder andere een schitterende versie van Derroll Adams 'Oregon' vrij naar het heden vertaald. Mevrouw Ilse Derluyn professor aan de universiteit van Gent, en migratiespecialiste kwam doceren en nuanceren. Met klare taal en klare cijfers brak zij met de demagogische slogans die allen onder de noemer : "zij overspoelen ons !" kunnen gebracht worden. Er was de plaatselijke burgemeester die van de duizend aanwezigen, waaronder veel van zijn dorpsgenoten, applaus kreeg voor zijn oproep tot steun aan en samenwerking met het asielcentrum van Poelkapelle. Er zal wel wat politieke berekening achter schuilen, maar je moet het maar doen. Die van Koksijde kan er wat van leren. Er was de getuigenis van Lien Van de Kelder, actrice en juriste die kwam vertellen hoe ze een dertien jarig meisje, alléén verweesd in het Klein kasteeltje, dat haar familie onderweg op de vlucht is verloren, heeft geadopteerd.

Het was een schouwspel, een opvoering, soms aangrijpend, soms informatief, soms wat paternalistisch aandoend, een enkele keer op het randje van de kitsch, maar altijd waardig en menselijk, en voor een groot deel door vluchtelingen zelf gebracht .

De mensen van "Wakker voor vrede" willen duidelijk iets meer dan alléén maar onze emoties beroeren via een mooi spektakel. Zij willen inhoudelijk en structureel werken aan de vrede. En een oproep doen naar de beleidsmakers en politici. Daarom stelden zij de "**Verklaring van Langemark**" op. Die roept op tot een humaan asielbeleid, tot gastvrijheid en solidariteit.

Doe zoals ik en andere bekende Belgen zoals Beri Lleshi, Bea Cantillon, Jan Mulder, Wim Opbrouck en zet je naam onder de verklaring van Langemark en lanceer zo mee de oproep voor strijd voor vrede. Ook organisaties kunnen hun steun betuigen en de verklaring tekenen. Een hint voor Humanistisch Verbond, Willemsfonds, August Vermeylen kring, de vrijzinnige centra, en alle vrijzinnigen die zich aangesproken voelen door het thema vrede.

Wij verdragen niet langer dat te veel politici in België en Europa het egoïsme en de angst aanwakkeren, door muren op te trekken rond onze welvaart en de vreemde nieuwkomer niet op de eerste plaats als medemens in de ogen te kijken. Wij dagen alle beleidsmakers uit om moediger te zijn en hun medeburgers te betrekken in daden van gastvrijheid, integratie en solidariteit. Wij vragen meer inspanningen om de oorzaken van gedwongen migratie in de landen van herkomst weg te werken.

Wij zijn ten diepste verontwaardigd over het gemak waarmee Europa zijn waarden verloochent. Wij achten het immoreel dat bakens van beschaving zoals de conventie van Genève in vraag gesteld worden. Wij vinden het beschamend dat Europa zijn verantwoordelijkheid afwentelt op landen die nochtans minder draagkracht hebben. Wij roepen op tot een brede Europese beweging van groepen en mensen die Europa in woord en daad vrijwaren als een gastvrij, solidaire en moreel hoogstaand continent.

Wij nemen het niet dat gezagsdragers de sfeer van angst en onveiligheid als gevolg van terreuraanslagen misbruiken, om vluchtelingen en migranten te stigmatiseren en zo hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.

Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting, omdat wij geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en versterkt.

Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo's, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars, verenigingen... aan om nog meer inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor de vele positieve verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de problemen, die dienen benoemd en aangepakt te worden.

Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen dat we allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen. Wij willen mee bouwen aan een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle nieuwkomers willen wij werk maken van een vredevolle samenleving – in ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld.

Ga naar www.wakkervoorvrede.be

UPV lezingen Kortrijk voorjaar 2017

Dinsdag 10 januari 2017

Waar krijgen we kanker van?

Dr. Rik Schots

Dat roken kanker veroorzaakt is genoegzaam bekend. Maar wat is geweten over andere mogelijke en meer controverse oorzaken zoals voeding, alcohol, lichaamsbeweging, obesitas? Wat is de bijdrage van onze genen? En in hoeverre spelen omgevingsfactoren een rol? En wat kunnen we doen om het risico op kanker te beperken?

Op al deze vragen tracht Dr. Schots een antwoord te geven op basis van een kritische analyse van wetenschappelijke studies. De presentatie is toegankelijk voor iedereen.



Dinsdag 14 februari 2017

Wat als liefde wetenschap wordt!

Sybille Vanweehaeghe

Licentiaat in de Moraalwetenschap UGent - Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KU Leuven)



Wat maakt dat relaties zoveel meer onder druk staan dan vijftig jaar geleden? Voor welke moderne relatiedoders moeten we beducht zijn? Maar wat is er dan veranderd? Wat zijn de valkuilen, waar moet men alert voor zijn? Hoe kan men bepaalde angsten overwinnen?

Misschien is liefde meer dan hormonen en spanning en hoeven we niet alles aan het toeval over te laten, maar kunnen we door middel van onderzoek, kennis en expertise de kansen op het slagen van een relatie/huwelijk laten toenemen...

Dinsdag 14 maart 2017

Waarom kritisch denken?

Dr. Stefaan Blancke, UGent

Zowel onze zintuigen, onze intuïties als onze medemens kunnen ons misleiden. Pseudowetenschappen en andere irrationale overtuigingen spelen daar handig op in. Daarom is het nodig om kritisch te staan ten opzichte van zowel onze eigen opvattingen en argumenten als t.o.v. die van anderen. In onze moderne omgeving, waar we dagelijks gebombeerd worden met allerlei informatie, is het echter moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De nood aan kritisch denken wordt hierdoor alleen maar dringender. In deze lezing wordt ingegaan op de vraag waarom we kritisch denken nodig hebben, wordt aangetoond waarom kritisch denken niet vanzelfsprekend is en welke de meest voorkomende cognitieve valkuilen zijn.



Aanvang: 14u30, **Inkom:** 3euro, **Locatie:** Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
Meer informatie: 056 37 16 15 of evelien@vcmozaiek.be

Hedendaagse Filosofie 2017

Drie avonden met hedendaagse filosofen waarbij de schrijver-filosoof de avond telkens opent met zijn denkbeelden, meteen stof voor een discussie met het publiek na de pauze.

Donderdag 26 januari 2017 - 20 uur

De kunst van het vreedzaam vechten

Hans Achterhuis (NI)

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies.



Het vorige bezoek van Hans Achterhuis in De Schakel, naar aanleiding van zijn boek *De Utopie van de vrije markt*, werd gekenmerkt door zijn genuanceerde beschouwingen op de aanslagen van 9/11. Vandaag staan we vele aanslagen verder, met de nodige politieke reacties en maatregelen om onze veiligheid te waarborgen. In *De kunst van het vreedzaam vechten* onderzoeken Achterhuis en zijn mede-auteur Nico Koning hoe men er zo effectief in slaagt om in een wereld vol geweld, confrontaties en conflicten de vrede te bewaren. Hoe gaan we krachtig het conflict aan zonder dat het uit de hand loopt en dit binnen alle krachtmetingen in het openbare leven: sport, wetenschap, rechtspraak, politiek, internationale crisissituaties enz. *Vreedzaam vechten* is een kunst die vrede en welvaart met zich meebrengt.

Donderdag 16 februari 2017 - 20 uur

Let op je woorden

Jan Blommaert

Jan Blommaert is een Belgisch socio-linguïst en taalkundig antropoloog en werkzaam aan de Tilburg University als hoogleraar taal, cultuur en globalisering en directeur van het Babylon Centrum voor de studie van superdiversiteit.



Neemt een 'werknemer' werk? Kan een loon een 'last' of een 'handicap' zijn? Wat bedoelen onze politici wanneer ze zeggen dat we 'zuurstof' aan 'onze economie' moeten geven? En op wie slaat de crisis in het begrip 'vluchtelingencrisis'? Politiek is een wereld van woorden en beelden, en vaak zijn we overrompeld door wat we horen, zien en lezen. We voelen intuïtief aan dat de redenering niet klopt. Maar we kunnen de vinger niet op de fout leggen en voelen ons onmachtig om te corrigeren.

Taalkundig antropoloog Jan Blommaert gaat in op de diepere betekenis van de woorden die onze hoofden vult. Hij verheldert begrippen zoals 'perceptie' en 'framing' en reikt een hele reeks concrete en praktische tips aan om doorheen de woordenwolk te leren kijken en de producenten ervan lik op stuk te geven.

Donderdag 9 maart 2017 - 20 uur

Illusies voor gevorderden

Maarten Boudry

Maarten Boudry is een Vlaams filosoof en scepticus. Hij is sinds 2006 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent



Bestaan er nuttige illusies, uitgekiende en doordachte wanen, heilzaam voor lichaam en geest? Wat is er mis met een placebopil, als je er beter van wordt? Of met geloof in het hiernamaals, als dat je gelukkig maakt? Kan ook zelfoverschatting nuttig zijn? Presteer je niet beter op je werk en op het speelveld als je gelooft dat je zult winnen? De auteur vertelt in *Illusies voor gevorderden* op meeslepende wijze hoe wetenschap veel van onze illusies over onszelf en de wereld heeft ontnomen. Kunnen we al die kennis wel aan? Mogen we onszelf en elkaar heilzame leugens aanpraten? Of zijn ook gevorderde illusies gevaarlijk? De waarheid vindt in Maarten Boudry een vurig en eloquent pleitbezorger. In een wereld van religieus fundamentalisme en financiële luchtballonnen verwoordt hij de vragen die we ons vandaag moeten stellen.

Toegang: € 7 per avond - € 15 voor de 3 avonden, **Info en inschrijvingen:** www.ccdeschakel.be - 056 62 13 40

Locatie: CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem

VrijSprak: Amor Mundi

(lezingenreeks)

We zijn dubbel-wezens, gericht op onszelf, onze eigen ontplooiing én gericht op de wereld, ons grote huis. In dat grote huis zijn er ook de anderen waarmee we samen leven en waar we ook met toekomstige generaties verbonden zijn.

Deze korte reeks verkent in drie avonden deze dubbelheid, pendelend tussen zelfontplooiing en zorg voor de wereld.

Hoe zijn onze zelfzorg en zorg voor de wereld met elkaar te verzoenen?
Hoe zelfzuchtig zijn we daarin en is er hoop voor de wereld (en onszelf)?

Deel 1 van 3:

Donderdag 2 februari 2017 - 19u30

Amor Mundi

Peter Venmans



We leven in een tijd waarin ons persoonlijk geluk centraal staat. We doen er alles aan om ons goed te voelen en ons te ontplooiën en worden daarin gestimuleerd door een heuse geluksindustrie. Maar al die aandacht voor het welbevinden van het individu gaat ten koste van de aandacht voor de wereld om ons heen. Langzamerhand hebben we de grenzen van het individuele geluksdenken bereikt. De tijd lijkt rijp voor meer 'Amor Mundi', liefde voor de wereld, zoals de filosofe Hannah Arendt het ooit noemde. Maar wat is dat dan? Hoe verhouden wij ons tot de wereld? Kunnen wij van de wereld houden zonder ons individuele geluk daarvoor op te geven?

De Leuvense filosofische essayist Peter Venmans presenteert zijn boek 'Amor Mundi', dat in het voorjaar van 2016 verscheen bij uitgeverij Atlas Contact.

Locatie:

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

Deel 2 van 3:

Donderdag 23 februari 2017 - 19u30

De wereld en ik

Antoon Vandevelde



Ten gronde hebben filosofen in de loop van de geschiedenis drie grote ideeën ontwikkeld: de wereld, God en de mens. In de klassieke Griekse Oudheid stond de kosmos centraal. Ethiek en politiek waren ingebed in een kosmische orde. Daarna kwam het Christendom. Natuur en mens verwezen naar God. Augustinus toonde de weg: ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora. Van de buiten naar de binnenwereld en in onze ziel is er een luikje dat opent op het hogere. Vanaf de Moderniteit valt die samenhang uiteen. De wetenschap gaat de natuur opeisen en ethiek wordt losgemaakt van kosmologie. De mens wordt verondersteld om zelf de zin van zijn leven bijeen te puzzelen.

In zijn lezing legt Prof. Antoon Vandevelde (KUL) uit wat de implicaties zijn van deze 'subjectieve wending' in ons denken.

Locatie:

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

Deel 3 van 3:

Donderdag 16 maart 2017 - 19u30

De supersamenwerker

Dirk Van Duppen e.a.



Het is lang ben ton geweest om te geloven dat de 'survival of the fittest' te maken heeft met 'het recht van de sterkste', dat het ijveren voor 'eigenbelang' en 'competitie' zorgen voor overleving en culturele en maatschappelijke winst opleveren, en dat daarvoor ook een flinke dosis 'agressie' en 'egoïsme' nodig zijn. Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke noemen deze overtuiging een historisch misverstand en vooral ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten, the fittest, waren net diegene die het best konden samenwerken. Empathie en sociaal gedrag zijn vroege verworvenheden in de evolutie: onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie.

Huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk Dirk Van Duppen zal op deze avond eerst met recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen tonen dat de mens in wezen 'super-sociaal' is. Daarna toetsen we deze theorie aan de praktijk van een bedrijfsleider, een manager uit het ziekenhuiswezen en ...

locatie: nog te bepalen

Prijs: € 10,00/avond (€ 25,00 voor de drie avonden), **Meer info en inschrijven:** www.vormingpluzmzw.be | 056-260600, **Organisatie:** Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, Openbare Bibliotheek Kortrijk & Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw



Zondag 12 februari 2017

Het Humanistisch Verbond Kortrijk nodigt u uit.

En de 7de dag is er het woord

Zondag 12 februari 2017 vanaf 11.00 u starten we voor 2017 weer op met onze 'en de 7e dag is er het woord'. Woordkunstenaars, mensen die iets met het woord hebben, mensen die een engagement hebben om te werken aan een samenleving die respect heeft voor iedereen betoont, komen hun verhaal doen.

Elke inzet op dit vlak is belangrijk. Deze inzet is ook in kleine, lokale, dingen belangrijk. Vanuit onze kleine omgeving hier aan werken is de basis van een mooie omgeving.

Daarom geven we aan die mensen een plaats om dit uit te stralen: schoonheid brengen om zo met kracht aan een wijzere maatschappij te werken, is de boodschap.

Van harte welkom op deze activiteit.
HV Kortrijk

Datum: zondag 12/02/2017 om 11.00 u

Plaats: vc Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk

Contact: hv.kortrijk@skynet.be, 0486/312897

Inkom: GRATIS

Parkeren: doe je best in de nieuwe parking 'Budabrug', net over de Leie

Algemene vergadering

Het is een jaarlijkse traditie dat een vereniging een algemene vergadering houdt. Ook voor 2017 houden we hier aan. Een Algemene vergadering blikt terug op het vorige werkjaar en kijkt naar het komende werkjaar. We doen dit samen met onze leden omdat inbreng van die leden een waardevol instrument is om de werking van de vereniging verder te ontploien.

Omdat het bestaan van een vereniging als het Humanistisch Verbond belangrijk is in onze maatschappij nodigen we ook niet-leden uit op die dag. Samen kunnen we verder bouwen aan de ontwikkeling van de vrijzinnigheid in onze regio. De vrijzinnigheid is een wezenlijke baken in een mooie samenleving waar democratie en respect voor anderen belangrijk zijn. Om dit doel te bereiken is de samenwerking van velen hard nodig.

U kunt lid worden van HV Kortrijk door 12.00 € te storten op rekening BE72 0011 7775 6216 van HVV vzw, Pottenburg 4, 2000 Antwerpen. Vermeld er bij dat u lid wilt worden van HVV/HV Kortrijk. Voor de leden van HV Kortrijk die even de hernieuwing van hun steun aan onze lokale vereniging uit het oog hebben verloren, kan dit een aansporing zijn dit alsnog te doen. We kunnen uw steun en uw inbreng heel goed gebruiken.

U bent van harte welkom op deze Algemene Vergadering.

Met vrijzinnige groeten,
Filiep Vande Wiele, vz HVV/HV Kortrijk

PS: na deze ALV is er onze 'En de 7e dag is er het woord'. Een middag waarbij het Woord centraal staat. Jonge kunstenaars, mensen met een bepaald engagement, ... vergasten ons tijdens het aperitiefmoment.

Datum: zondag 12/02/2017 om 10.00 u

Plaats: vc Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk

Contact: hv.kortrijk@skynet.be, 0486/312897

Parkeren: doe je best in de nieuwe parking 'Budabrug', net over de Leie

Zoeklicht sprak met ***Etienne Vercarre***

“
**Als de kop te ver
van de staart staat,
werkt het niet...**
”



Op de dag van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump rijd ik in de gutsende regen naar het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum De Fakkel in Bredene voor een interview met Etienne Vercarre. Deze West-Vlaamse voorvechter van de vrijzinnigen is zowel geliefd als gevreesd: een minzame spraakwaterval die kan omslaan in een harde criticaster wanneer de vrijzinnigheid bedreigd wordt. Tijd voor een gesprek...

Zoeklicht: Waar kom je vandaan?

Etienne Vercarre: Ik ben een Oostendenaere, maar belandde in Bredene omdat de bouwgrond hier goedkoper was. Na de normaalschool in Blankenberge stond ik een paar jaar in het lager onderwijs, maar ik kreeg de kans een A1 diploma maatschappelijk werk te behalen. Zo kon ik in het hoger onderwijs lesgeven. Ik wilde

de jongeren iets bijbrengen, in het hoger onderwijs is de evolutie en de uitdaging om de jongeren iets bij te brengen zichtbaar en je krijgt van die adolescenten meer feedback. Ik was ook lange tijd jeugdtrainer bij de Oostendse voetbalclub. Daar had ik dezelfde doelstelling: de soms verborgen talenten die jongeren in zich hadden valoriseren. Maar ook

bij jezelf steeds verder te ontwikkelen. Daarna heb ik een paar jaar kabinetsleven achter de boeg achtereenvolgens bij de staatsecretaris van wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Uiteindelijk werd ik communicatieadviseur bij de fusie van de hogere onderwijscholen in West-Vlaanderen. Vanuit die verschil-

lende onderwijsculturen moesten we alle scholen in eenzelfde richting sturen en er voor zorgen dat de meerwaarde van studeren in West-Vlaanderen benadrukt werd. Niet iedereen uit West-Vlaanderen moest naar Gent gaan om te studeren. Toen ik op pensioen ging was er geen zwart gat. Mijn interesse in schilderkunst, film en toneel dreef me naar het August Vermeylenfonds en ik richtte in Bredene een afdeling op. Tussen door was ik ook op politiek vlak actief en was ik zes jaar OCMW-raadslid en 12 jaar gemeenteraadslid. Ik ben nu voorzitter van het VC De Fakkel, ook voorzitter van de Koepel van de Vrijzinnige Centra West-Vlaanderen, Erevoorzitter van de Federatie Vrijzinnige Centra in Vlaanderen en Brussel en secretaris hiervan en als dusdanig Lid van het UVV-De Mens Nu

Zoeklicht: Je stond ook aan de wieg van de oprichting van de Vrijzinnige Ontmoetingscentra?

Etienne Vercarre: Ik ben wellicht het enige bestuurslid van de Bredense vrijzinnigen dat vandaag nog actief is. De werking van de vrijzinnigen leed onder het feit dat we geen vaste stek, geen ontmoetingsplaats hadden. Toen het gemeentebestuur ons de locatie van het museum Anto Diez voorstelde zag ik daar wel mogelijkheden in. We konden deze locatie omvormen tot een vrijzinnig centrum met vergaderzalen, een secretariaat en een grote zaal die er bij moest gebouwd worden. De ligging is prachtig in een mooi domein met een aangelegde parking. Oostende gaf het voorbeeld, wij zijn gevold en na ons schoten de verschillende Vrijzinnige centra in West-Vlaanderen zoals Blankenberge en Koksijde uit de grond. Het centrum voldoet volledig aan de noden voor vrijzinnige plechtigheden en activiteiten. Maar wij stellen ons centrum ook open voor andere verenigingen. Wij moeten ons niet opsluiten in de georganiseerde vrijzinnigheid en zijn organisaties. Inteelt ligt dikwijls aan de

basis van afwijkingen. Contacten leggen met andersgezinden is dikwijls een gezonde toets en een oefening voor de eigen vrijzinnige principes. Op het terrein van de eigen vrijzinnige principes en overtuigingen moet je geen compromissen willen sluiten, maar daarnaast moet je over de grenzen heen van filosofische overtuigingen kunnen samenwerken. Als ik respect vraag voor mijn vrijdenken, dan moet ik ook respect kunnen opbrengen voor andersdenkenden. Zo niet beland je in een dictatoriale en fascistoïde toestand of IS-denken. In die situatie wordt iedereen geliquideerd die niet denkt zoals de machthebbers.

Zoeklicht: Sommige vrijzinnigen denken dat de Sharia en de Islam onze seculiere samenleving bedreigen?

Etienne Vercarre: We moeten de inquisitie niet vergeten, maar ook geen absurde redeneringen opzetten om aan te tonen dat fanatieke religies of ideologieën tot aberraties kunnen leiden. Ik blijf geloven in een verdere secularisering van onze samenleving met vrijheid van overleg en veel communicatie wanneer de gematigde Islam afstand neemt van de fanatieke Islam. Ik ben agnosticus en heb geen god en religie nodig om te weten hoe ik moet leven, maar ik kan begrijpen dat anderen goed doen vanuit een religieuze overtuiging. We moeten echter opletten met onze waarneming. Ik zag ooit een westers geklede moslim wandelen met een gesluierte vrouw op een zebrapad. De man gaf zijn vrouw een ferme slag in haar gezicht. Een oudere tradioneel geklede man kruiste hun pad en begon de man de les te lezen tot hij zijn verontschuldiging aan zijn vrouw aanbood. Hoe hadden we deze situatie correct ingeschat: wellicht niet op basis van onze vooroordelen over kledij. We hadden wellicht de man met de djellaba als conservatief en vrouwonvriendelijk versleten. We moeten ophouden van iedereen in hokjes op te sluiten en meer nadenken. Voor we conclusies trekken



moeten we vanuit onze principes aan vrij onderzoek doen. En net doet fanatieke religieuzen helemaal niet : zij volgen strak de manier waarop we moeten leven vanuit interpretaties die geen relatie meer hebben met de realiteit.

Zoeklicht: Wat is de toekomst van de vrijzinnigheid?

Etienne Vercarre: In ons land is ¾ van de bevolking vrijzinnig, maar ze weten het niet. Veel realisaties zoals het homohuwelijk, burgerlijk huwelijk, abortus, euthanasie worden aan individuen, niet aan de vrijzinnigen als groep toegeschreven. Wij plakken altijd namen op realisaties: Distelmans, Lallemand enz. Deze methode is achterhaald. Als de kop te ver van de staart staat, als er geen middenveld functioneert dan verdwijnt de democratie. Men snoert het middenveld de mond met begrippen zoals "betaalbaarheid". Onderwijs, ziekenhuizen, openbare diensten en ouderenzorg: alleman moet besparen. Eigenaardig genoeg geldt dit niet voor nieuwe sportstadia, baskettempels en winkelcentra. Op hetzelfde ogenblik denkt iedereen dat de sociale zekerheid, ons vakantiegeld en de ziekteverzekering verworpenheden zijn, die niet kunnen afgeschaft worden. Nochtans zitten we volop in een globalisering en een internationalisering. Maar onze levensstandaard, met het recht op verwarming, elektriciteit, zuiver water dit moeten we exporteren, dit moet Europa uitdragen in de wereld.

Veronic,

Sinds korte tijd, amper een paar maand geleden vernamen we het verschrikkelijke nieuws dat je leed aan een ongeheeslijke vorm van kanker. Ongeloof, woede vervullen ons tot op het plotse afscheid van nu. Het blijft een moeilijke en bittere opdracht voor ieder van ons om te aanvaarden dat precies iemand die gezond leven zo belangrijk vond op die manier ziek werd. De waarom vraag blijft weerklinken in dit trieste moment.

In de eerste plaats willen we, ons hart en gemoed vol tranen, ons medeleven tonen aan Guy, onze trouwe compagnon de route en aan Woody, onze lieve vriend. Jullie zijn niet alleen in het verdriet. Samen met jullie verliezen we een toffe vriendin. Medeleven, empathie het helpt het verdriet te helen. Een zachte knuffel van ons allemaal.

Vero was een vechtertje, een vrouw van het type recht door zee. Ze bleef daarbij rustig, vriendelijk en zacht. Het woord zacht omschrijft exact wat je in gezelschap van Veronic kon meemaken. Een aangenaam gevoel, maar steeds vastberaden, recht op haar doel af.

Zacht en wijs, op zoek naar de "meer" waarde van haar leven, haar gezinsleven en haar moederrol.

Iedereen mocht mee-leven, Guy, Woody, haar pa en de familie, haar ruime vriendenkring. Ze was er graag bij, om mee te genieten van de compagnie, de voetbal, de vrijzinnige activiteiten. Maar ze was er niet zo maar.

Veronic had voor iedereen een verhaal en een boodschap. Het verhaal werd met die schalkse lach verteld, de boodschap kwam er dan aan op een onderkoelde toon.

"Zorg voor elkaar, je familie. Discussieer zonder meningsverschillen uit te vergroten tot emotionele hakbijlen. Een beetje tolerantie kan geen kwaad. Zet je hart en

je mind open voor elkaar. Heb respect voor anderen en begin met jezelf te respecteren."

Veel is hier niet aan toe te voegen; de boodschap is meer dan duidelijk.

Humanisten maken de filosofische keuze om het "goede leven" na te streven, wij denken dat we vandaag alles moeten doen wat we kunnen om gelukkig te zijn. Niet in een ander leven of een hiernamaals. Dit zullen we ook doen met jouw herinnering en je boodschap.

Dank je Veronic,
voor alles en
vooral voor je zijn.



Ik droom je en ik denk je,
ik zie je maar waar ben je,
het verlies is zo groot,
je bent zo dichtbij,
was je nog maar hier,
hier bij ons.



Heel erg diepbedroefd, melden wij het veel te vroege heengaan van:

VERONIC DELCOUR

Geboren te Desselgem op 4 november 1972 en thus rustig ingeslapen op 29 november 2016

—

lid en vrijwillig medewerker van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Waregem lid van de Algemene Vergadering van VZW Vrijzinnig Centrum Poincaré lid van sp.a Waregem

—

De vrijzinnige herinneringsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats in het ontmoetingscentrum "De Coorenaar" Georges Coornaertdreef 7 te Desselgem **op zaterdag 3 december 2016 om 15u**

Rouwbetuiging aan de familie na de plichtigheid Aansluitend wordt de as in intieme kring toevertrouwd aan de aarde van de begraafplaats te Desselgem

Bewaar het beeld van Veronic in uw hart, er is geen mogelijkheid tot begroefing in het uitvaartcentrum.

GEEN BLOEMEN, NOCH KRANSEN
iets voor de toekomst van Woody mag BE32 3854 1363 1002

haar echtgenoot en zoon
Guy en Woody Adams

haar vader en moeder
Noël en Jeannette Delcour - Deborggraeve

haar schoonmoeder
Magda Toye

haar broer, schoonbroer, schoonzusters en nichten en neven
Filip en Peggy Delcour - Vlierick, Camille
Mia Adams, Dries en Dorine, Arne
Tony Adams

de families
Delcour - Deborggraeve en Adams - Toye

—

heel veel hartelijke dank aan alle vrienden/buren voor de vele steun het verplegend personeel van ziekenhuis Waregem en UZ Gent haar huisarts Areski Boumendil Dr Elyne Cottignies en Sarah Bostoen ziekenhuis Waregem Prof. Veerle Surmont en Prof. Simon Van Belle UZ Gent Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen De thuiszorgdienst van Bond Moysjon West-Vlaanderen



CRAPULE DE LUXE

Hoe een machtige elite de wereld regeert

Walter Baeyens

In november nog bleek dat je in ons land tegen betaling een wet kon laten stemmen zodat verduistering van belastingen werden afgekocht, en wat meer was, de orde van de ridders van Malta was in opdracht van toenmalig Frans President Sarkozy tussengekomen zodat een miljardendeal van Frans luchtvaartmateriaal aan Kazachstan kon doorgaan. Verleden jaar leerden wij uit een studie van Thomas Piketty dat 0.1% van de bevolking méér dan de helft van het wereldkapitaal beheert.

In het boek van Walter Baeyens wordt dit niet alléén bevestigd. Er wordt ook duidelijk gemaakt hoe ze dat doen. De basis is te vinden bij de oorlogen midden vorige eeuw. De tweede wereldoorlog alhier en de oorlog Japan China in het Oosten. Telkens had de verliezer de geplunderde schatten vroegtijdig verborgen. Het joodse goud + bezittingen werden in speciale staven gegoten en verborgen. Het Japanse goud idem. Wie het goud beheert, beheert de wereld. Maar niemand die juist weet hoeveel goud er is en wordt verdoken en waar de goudstaven zich bevinden. Er duiken certificaten op, die gebruikt worden als betaalmiddel op de onofficiële markt. Drugs en wapens, oorlog. Er komen meer certificaten op de markt en sommige blijken niet ingewilligd te worden door de banken. Bedrogen verhandelaars dreigen met geweld. Liquidatie of nieuwe certificaten komen in de plaats en worden opgedrongen, hangt er van af hoeveel macht de bedrogenen kunnen tentoonspreiden. De internationale munt blijft de dollar, die echter allang niet meer gedekt wordt door een goudvoorraad, tenzij een fictieve. Een conglomeraat van elkaar bedriegende bankiers, grote bedrijven en politiciers en het Vaticaan vormen de elite. De vrije markt-economie is iets voor idealisten. In het echte leven worden de winsten door de happy few geïnd en de verliezen door de belastingbetaler opgehoest; dat er her en der een lijk moet vallen is eerder



Crapule de luxe
(Hoe een machtige elite de wereld regeert)
WALTER BAEYENS
 Van Halewyck, 2012
 ISBN : 9789461310859

bijkomstig. De schrijver is erudiet en zéér goed gedocumenteerd. Dit maakt het lezen niet makkelijker want er wordt veel informatie zin na zin op de lezer losgelaten. Voor iedere zin heb je wel een dosis voorkennis nodig. Anderzijds slaagt de schrijver erin om de lezer mee te nemen naar de grens tussen 'fantasie' en 'werkelijk waar gebeurd'. De grens tussen 'dit kan niet waar zijn' en 'het is effectief zo gebeurd'. De fantasie die altijd minder fantastisch is dan de realiteit.

In de non fictie wordt ook een roman verwerkt. Via een liefdesintrige wordt een Belgische generaal handig in een systeem gelokt om oud militair materieel te verkopen aan Israël dat het gebruikt in de Iran-Irak oorlog, uitgelokt door VS. Het zal zijn dood betekenen.

De roman in het boek hoefde niet echt, maar brengt een verpozing in het lezen van de opgesomde informatie.

In de volgende uitgave Zoeklicht belichten wij

DE MENS IS SOCIAAL: OP NAAR EEN WETENSCHAPPELIJKE THEORIE

Donderdag 16 maart 2017
om 19u30

In het kader van de lezingenreeks Vrijspraak: Amor Mundi belicht huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk Dirk Van Duppen recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen. Hij zal aantonen dat de mens in wezen 'supersociaal' is. Daarna toetsen we deze theorie aan de praktijk van een bedrijfsleider, een manager uit het ziekenhuiswezen en ...



Meer informatie op p.26